

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων που ξεκίνησε στις 2/3 και που κλιμακώνεται όσο περνάνε οι μέρες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους κοινωνικούς αγώνες του χθες, του σήμερα και του αύριο. Αγώνες που αφορούν όλους και όλες εμάς που βλέπουμε τη φτώχεια να ερημώνει τις ζωές μας για να γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι οι ζάμπλουτοι τραπεζίτες, μεγαλοεργολάβοι, εφοπλιστές, βιομήχανοι, καναλάρχες κλπ, όλους και όλες εμάς που μας στριμώχνουν στην άκρη της ιστορίας για να μας εξαφανίσουν «ήσυχχα» και χωρίς δημοσιότητα ως «κοινωνικό περίσσειμα», μέσα στην κατάθλιψη, τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τη στέρση της βασικής υγειονομικής περίθαλψης, όλους και όλες εμάς που έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κανένας «σωτήρας» από τα πάνω δεν πρόκειται να δικαιώσει τις θυσίες μας, κανένας δεν πρόκειται να υπερασπιστεί το δίκιο μας, εκτός από εμάς τους ίδιους, με τους αυτοοργανωμένους μαχητικούς αγώνες μας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αιχμάλωτοι στα χέρια κράτους και κεφαλαίου, είναι οι σημερινοί αιχμάλωτοι των αγώνων για κοινωνική απελευθέρωση.

Ως ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατούμενους, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον δίκαιο αγώνα τους και παλεύουμε μαζί τους για την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους :

- Κατάργηση της ειδικής «αντιτρομοκρατικής» έκτακτης νομοθεσίας και συγκεκριμένα τους «προολυμπιακούς» νόμους περί τρομοκρατικής και εγκληματικής οργάνωσης του 2001 και του 2004 (νόμοι 187Α και 187). Να καταργηθούν άμεσα τα τρομοδικεία, αυτά τα σύγχρονα έκτακτα στρατοδικεία που φτιάχτηκαν από τους πολιτικούς υπηρέτες του καθεστώτος, για να τρομοκρατήσουν όσους αγωνίζονται μαχητικά ενάντια στην κοινωνική εκμετάλλευση.
- Κατάργηση των ειδικών κατασταλτικών νόμων (κουκουλονόμος) που το καθεστώς θέσπισε για να τρομοκρατήσει όσους σηκώνουν κεφάλι και να φυλακίσει όσους παλεύουν και αγωνίζονται στον δρόμο, ενάντια στην φτωχοποίηση και την κρατική τρομοκρατία.
- Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ' που αποτελούν την ολοκλήρωση του καθεστώτος εξαίρεσης των πολιτικών κρατουμένων, μια νέα Μακρόνησο, μια νέα Γυάρο για τους πολιτικούς εχθρούς του καθεστώτος,
- Οριοθέτηση της χρήσης και επεξεργασίας του DNA σαν αποδεικτικό μέσο, ώστε να πάψει να λειτουργεί ως μαγειρείο στα χέρια των κρατικών τρομοκρατών, προκειμένου να ενοχοποιούν όποιον και όποια τους εξυπηρετεί πολιτικά.
- Την άμεση απελευθέρωση του Σ. Ξηρού που παρόλη την γενικευμένη αναπηρία του, εξοντώνεται συστηματικά και εκδικητικά, εδώ και 13 χρόνια από το κράτος.
- Να σταματήσει η ακροδεξιός έμπνευσης ποινικοποίηση των φιλικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων, των πολιτικών κρατουμένων. Να απελευθερωθούν άμεσα οι συγγενείς και φίλοι πολιτικών κρατουμένων που εκδικητικά προφυλακίζονται από τους «ανεξάρτητους» εισαγγελείς της «δικαιοσύνης» του καθεστώτος.

Καλούμε όσους όσες αντιστέκονται και αγωνίζονται ενάντια στη βαρβαρότητα που μας επιβάλλουν οι κυρίαρχοι να πλαισιώσουν τη συνέλευση και να στηρίξουν τις δράσεις αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους απεργούς πείνας

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

Συγκέντρωση- μικροφωνική : Πέμπτη 12/3 7μμ στον Αγ. Νικόλαο

Πορεία Αλληλεγγύης : Παρασκευή 13/3 6μμ από τον Αγ. Νικόλαο

Ανοιχτή συνέλευση : Δευτέρα 16/3 8μμ στο Θόλο

Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης

στους απεργούς πείνας

πολιτικούς κρατούμενους