

**«Ξυπνούμε και κοιμόμαστε με νέα θανάτου.**

**«Ακόμα και τα πουλιά φοβούνται να πετάξουν πάνω από τις πόλεις μας.»**

Μέσα σε λίγες μόνο λέξεις αντανακλάται το γεγονός της συντριβής κάθε ατομικής ελευθερίας στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και της πάταξης της υποτιθέμενης τρομοκρατικής απειλής. Η καταστολή και η διασπορά του φόβου είναι τα κύρια μέσα επιβολής όλων των κρατών ανεξαιρέτως, τα οποία ως θεσμικά κατασκευάσματα επιθυμούν να φιμώσουν οποιαδήποτε φωνή αντίστασης επιχειρήσει να αρθρώσει λόγο ενάντια στην παγκοσμιοποιημένη κυριαρχία, τις φυλακές, τους στρατούς, τα σύνορα, τη θεοκρατία, τους πολέμους.

**«Η με εμάς ή με τους τρομοκράτες»**

Ο φασίστας Ερντογάν και το ακραία εθνικιστικό «σουλτανάτο» που έχει επιβάλλει στην Τουρκία, με την ολοκληρωτική καταστρατήγηση της ελευθερίας του τύπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την στοχοποίηση αγωνιζόμενων πολιτών -που τολμούν να τον αμφισβητήσουν- ως τρομοκράτες και τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, καταπιέζει, φυλακίζει και δολοφονεί τους λαούς της Τουρκίας παρουσιάζοντας τους ως απειλή για την εθνική ενότητα της χώρας.

Επιτίθεται λυσαλλέα στο απελευθερωτικό κουρδικό κίνημα μη διστάζοντας να χρησιμοποιήσει ακόμα και χημικά όπλα εναντίον αμάχων, εξομοιώνοντας τους, με τους ισλαμοφασίστες του ISIS τους οποίους υποτίθεται ότι πολεμάει (ενώ στην πραγματικότητα το τουρκικό παρακράτος τους στηρίζει με χίλιους δυό τρόπους), τρομοκρατεί τους λαούς της Τουρκίας, μέσα στα πλαίσια μιας καλά συντηρημένης πατριαρχικής, σκοταδιστικής και βαθιά θρησκόληπτης κοινωνίας με δεκάδες εκατομύρια φτωχούς πολίτες. Η επεκτατική πολιτική και τα γεωπολιτικά παιχνίδια του τούρκικου φασιστικού κράτους σε βάρος των λαών της ευρύτερης περιοχής είναι από τις κύριες αιτίες των πολέμων που διεξάγονται στην Μ.Ανατολή, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως μέσο διαπραγμάτευσης για την επικείμενη ένταξη του στην ΕΕ.

Το σάπιο πώμα που κατ'εμφημισμό βαφτίζεται «Δημοκρατική Ευρώπη» κατα την προσφιλή του συνήθεια όχι μόνο αρνείται να παραδεχτεί τις δικές του ευθύνες στην όλη κατάσταση, αλλά αγνοεί επιδεικτικά σωρεία εγκλημάτων και δε διστάζει να συνεργαστεί ανοιχτά με εγκληματίες όπως ο Ερντογάν ή με δικτάτορες, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν στην περίπτωση της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα υψώνει φράχτες στα σύνορα μεταξύ των χωρών της, εγκλωβίζει θύματα πολέμου σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, καταδικάζει σε εγκλεισμό ή ακόμα χειρότερα σε θάνατο άμαχο πλυθησμό, ανθρώπους που δεν έχουν άλλη επιλογή από την μάχη για την ίδια τη ζωή τους.

Οι φυλακές ως ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται το Τουρκικό αλλά και κάθε άλλο κράτος, συνδέονται άρρηκτα με την καταστολή, την βία και την στέρση της ελευθερίας του αγωνιζόμενου ατόμου, καθενός και κάθε μίας που αποτελούν απειλή για την τάξη, την ασφάλεια και την εθνική ενότητα των νοικοκυραίων. Οσοι/ες δεν πειθαρχούν, δολοφονούνται εν ψυχρώ από μπάτσους ή οδηγούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας με σκοπό την διάλυση της συνείδησης και της ταυτότητας τους, την πειθαρχησή τους, και τη μετατροπή τους σε «χρήσιμα» για την κοινωνία άτομα. Παρόλα αυτά, έγκλειστοι αναρχικοί/ες και κομμουνιστές/ριες αγωνιστές/ριες στα κολαστήρια της τουρκίας αρνούνται να αδρανοποιήσουν την συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

**" Ένας φυλακισμένος σύντροφος που αρνείται να τραφεί με τα πτώματα των ζώων, βασανισμένων από την κρεατοβιομηχανία, και τα λοιπά παράγωγα του πόνου, που αρνείται να αποτελέσει γρανάζι της αιμοσταγούς καπιταλιστικής μηχανής, που καταστρέφει και λεηλατεί τη γη."**

**Για τον Osman Evcan**

**Γ.Μιχαηλίδης, Δ.Πολιτης, Γ.Καραγιαννίδης**

Ο Osman Evcan είναι Τούρκος αναρχικός και βίγκαν, αιχμάλωτος του κράτους σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, απο το 1992. Είναι υποστηρικτής του LGBT κινήματος, της απελευθέρωσης των ζώων, των δικαιωμάτων των γυναικών και των αντι-ιμπεριαλιστικών αγώνων, όσο αυτό του επιτρέπεται όντας έγκλειστος, μέσα απο κείμενα του για την υπεράσπιση της φύσης και των μη ανθρώπινων ζώων, την εναντίωση στην εκδίωξη ιθαγενών πλυθησμών απο τους τόπους όπου ζούν και στον «πολιτισμένο κόσμο».

Ο σύντροφος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 31<sup>η</sup> ημέρα απεργίας πείνας που ξεκίνησε στις 22/2. Είναι η τέταρτη κατα σειρά απεργία πείνας που πραγματοποιεί, σε διάστημα 5 ετών, μη συμβιβαζόμενος με τα ψίχουλα που του παραχωρεί η κυριαρχία, ωστε να σιγάσει τη φωνή του Osman, που είναι και φωνή κάθε πολιτικού κρατουμένου σε όλα τα κελιά-φέρετρα κατα μήκος και πλάτος της γής.

Εκτός απο το αυτονόητο δικαίωμα του στη λήψη τροφής που δεν προέρχεται απο δολοφονίες και εκμετάλλευση άλλων έμβιων όντων, συνεχίζει να εναντιώνεται και στην ύπαρξη καμερών στα κελιά (τις οποίες σπάει σε κάθε ευκαιρία), στον γυμνό σωματικό έλεγχο, την εξαντλητική συνθήκη της απομόνωσης και της απαγόρευσης προαυλισμού, την απαγόρευση της αλληλογραφίας και την εκδικητική παρεμπόδιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με δικά του πρόσωπα.

Με την παρέμβαση διαμαρτυρίας μας έξω απο την πρεσβεία της Τουρκίας, δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους αντιστέκονται μέσα και έξω απο τα τείχη των φυλακών με όποια μέσα διαθέτουν. Είτε πρόκειται για τις ένοπλες και τους ένοπλους αντάρτες και αντάρτισσες στα Κουρδικά καντόνια , είτε για τούρκους συντρόφους και συντρόφισσες που διακινδυνεύουν τις ζωές τους στις μητροπόλεις της Τουρκίας απο σφαίρες μπάτσων, είτε για έγκλειστους αγωνιστές/ριες που χρησιμοποιούν σαν μοναδικό μέσο αντίστασης το σώμα τους, στον δύσβατο δρόμο προς την ελευθερία.

Βρισκόμαστε σε ανειρήνευτη πάλη απέναντι σε κάθε κράτος, μπάτσους, στρατούς, φασίστες και κάθε είδους δολοφόνους των ζώων μας, των μη ανθρώπινων ζώων και της γής.

Μέχρι την ολική απελευθέρωση, κανείς και καμία δεν μπορεί είναι ελεύθερος/η.

**ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**