

Όσον αφορά τον δεσμό μου και τις κατηγορίες που μου αποδίδονται για τρομοκρατικές πράξεις έχω να πω τα εξής: πρώτον δεν τις αποδέχομαι, δεύτερον δεν απορρέει καμία ένδειξη ενοχής μου για αυτές, τρίτον αν όντως συμμετείχα σε μια ένοπλη δράση θα ήταν τιμή μου να την αποδεχθώ, τέταρτον όποιοι είναι μέλη οργανώσεων έχουν ιδανικά και μάχονται για ανιδιοτελείς σκοπούς, επιστρέφοντας ένα ελάχιστο από την κρατική βία. Αυτό που κάποιιοι ονομάζουν ληστείες εγώ το ονομάζω απαλλοτριώση, γιατί θεωρώ ότι είναι χρήματα κλεμμένα από τον ιδρώτα του λαού και δεν στερούνται σε καμία περίπτωση από ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αντιθέτως, οι τράπεζες είναι οι μόνοι ληστές, τοκογλύφοι και ευθύνονται για την κατάντια του ελληνικού λαού, όπως επίσης και για πολλές αυτοκτονίες ανθρώπων μη μπορώντας, να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν δανειστεί με μεγάλα επιτόκια και έτσι χάσανε περιουσίες πολλών ετών, μαγαζιά, σπίτια κτλ και στο τέλος την ίδια τους τη ζωή που κάποιιοι από τους τραπεζίτες τους οδήγησαν εκεί. Το αν είμαι ληστής ή όχι, ας ψάξουν να το βρουν. Εγώ ως άτομο συνειδητοποιημένο δεν θα κάνω καμία μαρτυρία, ώστε να διευκολύνω το έργο της αστυνομίας, και δεν θα δώσω γαλόνια σε κανέναν από τις διωκτικές αρχές. Αν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις μπορούν να τις φέρουν και όχι να παρουσιάζουν ενδείξεις και σενάρια που στερούνται κάθε υπόστασης. Εγώ σαν άτομο και η διαδρομή μου από παιδί, περνώντας ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου μέσα στις φυλακές και αλλάζοντας πολλές φυλακές για να μου σπάσουν το ηθικό, κράτησα την αξιοπρέπεια μου σαν άνθρωπος και έχω ηθικές αξίες. Με διακρίνει τιμή, έχω την αίσθηση του τι είναι άδικο και τι δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν είμαι αυτό που με παρουσιάζουν οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι, ως έναν αιμοσταγή κακοποιό που ούτε καν σέβεται την ανθρώπινη αξία. Για μένα το υπέρτατο ιδανικό είναι η ελευθερία του ανθρώπου, άλλωστε το έχω αποδείξει με τόσες σφαίρες που έχω δεχθεί, στην προσπάθεια μου να την προασπίσω και για αυτό το ιδανικό θα μάχομαι για όσο ζω. Θα ήθελα ακόμα να σας πω για την επαφή που είχα με τον συγκατηγορούμενο μου Γρηγόρη Τσιρώνη. Τον Γρηγόρη Τσιρώνη τον είχα συναντήσει γύρω στις τρεις φορές. Η μια φορά ήταν γύρω στο έτος 2012 και τις άλλες δυο φορές η μια ήταν την προηγούμενη της συλλήψεως μας, δηλαδή στις 28 Μαΐου 2015 και την τρίτη ημέρα που μας συλλάβανε τα ΕΚΑΜ. Η συνάντηση μας έγινε μέσω κάποιου κοινού γνωστού μας, που δεν θέλω να αναφέρω, και ο λόγος ήταν για να τον εξυπηρετήσω αφιλοκερδώς σε κάτι που δεν ήταν κάτι παράνομο (κάποιο χαρτί). Θεώρησα χρέος μου να το κάνω αυτό γιατί εμείς οι άνθρωποι και ειδικά εμείς που υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά μας προβαίνουμε σε τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης. Την πρώτη φορά που συναντήθηκα με τον Γρηγόρη Τσιρώνη, όπως επίσης και τις άλλες δύο, δεν είχε ποτέ στη κατοχή του όπλο ή κάτι παράνομο. Εγώ τον είχα ρωτήσει πως μπορεί και κυκλοφορεί άοπλος και μου απάντησε πως έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια του και το παιδί του και δεν του χρειαζόταν να έχει ποτέ όπλο μαζί του γιατί δεν ασχολείται με παράνομες ενέργειες, όπως επίσης και την προηγούμενη της συλλήψεως, και την ημέρα που μας συλλάβανε δεν είχε όπλο μαζί του. Ήρθε με ένα σορτσάκι βερμούδα και μια μπλούζα. Όσον αφορά τον οπλισμό που βρέθηκε στο σπίτι ο Τσιρώνης Γρηγόρης είχε τελείως άγνοια για την ύπαρξη του. Εγώ σαν άνθρωπος έχω τύψεις στη συνείδηση μου, γιατί νοιώθω ότι καλώντας τον Γρηγόρη να έρθει στο σπίτι και όταν μας συλλάβανε την πλήρωσε και ο ίδιος γιατί είχε βρεθεί μαζί μας. Θεωρώ χρέος μου να πω την αλήθεια ότι ο Τσιρώνης Γρηγόρης είναι αθώος, όπως επίσης δεν είχαμε ποτέ παράνομα αλισβερίσια και ότι ο μόνος λόγος για μένα που βρέθηκε στη φυλακή είναι ότι ήταν σε λάθος μέρος και σε λάθος στιγμή. Πιστεύω να δείτε την αλήθεια και το μαρτύριο αυτού του ανθρώπου να λάβει ένα αίσιο τέλος. Τέλος, εγώ είμαι αυτός που είμαι και αν τελικά βρεθούν πραγματικά στοιχεία μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλω να κλείσω και να πω ότι δεν ζητάω καμία αναγνώριση επιείκειας και δηλώνω ότι δεν αναγνωρίζω κανένα δικαστήριο και πάντα θα μάχομαι για την ελευθερία μου με πράξεις και όχι παρακαλώντας.

Σπύρος Χριστοδούλου
15-07-2016