

*«Οι φυλακές αποτελούν μέρος του κυβερνητικού γενοκτονικού πολέμου εναντίον των Μαύρων και των λαών του Τρίτου Κόσμου»*

Assata Shakur , 1987

(Μαύρη Πάνθηρας, πρώην φυλακισμένη, δραπέτης και φυγάδας στην Κούβα)

*«Η φυλακή είναι ταξική συνθήκη και αφορά τους πάντες»*

Δημήτρης Πολίτης, πολιτικός κρατούμενος στις ελληνικές φυλακές

Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα έχει οικοδομηθεί πάνω στην εκμετάλλευση των σκλάβων. Η δουλεία δεν καταργήθηκε ποτέ. Το φυλακο-βιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ λειτουργεί και κερδοφορεί από την απλήρωτη εργασία των φυλακισμένων. Στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, για την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση και την βαρβαρότητα της εξουσίας, οι αγώνες των κρατούμενων έχουν κομβική σημασία. Ο θεσμός της φυλακής συμπυκνώνει σε ωμή μορφή όλη την βαναυσότητα πάνω στην οποία θεμελιώνεται το αστικό καθεστώς: απόλυτος έλεγχος, κατακερματισμός, διαρκής καταπίεση και υποδούλωση. Η φυλακή είναι το πιο άμεσο εργαλείο καθυπόταξης των ταξικά καταπιεσμένων τόσο εντός των τειχών της όσο και εκτός. Τα ταξικά-κοινωνικά κινήματα οφείλουν να στηρίζουν έμπρακτα τους αγώνες των φυλακισμένων, ως αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Από τις 9 Σεπτέμβρη του 2016 εξελίσσεται η πιο εκτεταμένη κινητοποίηση στην ιστορία των φυλακών των Η.Π.Α. με μαζικές απεργίες από την εργασία, απεργίες πείνας και εξεγέρσεις. Το διακύβευμα: το τέλος της καταναγκαστικής και απλήρωτης εργασίας σε συνθήκες εγκλεισμού. Με άλλα λόγια, το τέλος της δουλείας. Εκατοντάδες χιλιάδες κρατούμενοι παίρνουν μέρος στην μαζική απεργία σε φυλακές σε όλη την χώρα, αψηφώντας την στυγνή καταστολή, τις εκδικητικές απομονώσεις, τις μεταγωγές και τα βασανιστήρια. Το καθεστώς επενδύει στο φίμωμα αυτού του αγώνα γι'αυτό και το κυριότερο κατασταλτικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιήσει είναι το «κλείδωμα» των φυλακών και το κόψιμο κάθε επικοινωνίας με έξω. Η αλληλεγγύη κινητοποίηση εκτός των τειχών σπάει στην πράξη τον κλοιό του εχθρού.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη με τον μαζικό προλεταριακό αγώνα στις φυλακές των ΗΠΑ, ενάντια στην καταναγκαστική εργασία, ενάντια σε κάθε σκλαβιά αποτελεί ανπόδραστο καθήκον για το αυτοοργανωμένο κίνημα αντίστασης, για τον εργατικό αγώνα βάσης, για κάθε αγωνιστή, για κάθε αναρχικό. Ο μεγαλειώδης αγώνας των κρατούμενων στις φυλακές των ΗΠΑ αποτελεί αχτίδα για όλους τους προλετάρους.

**ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΥΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στην πρεσβεία των ΗΠΑ (Β.Σοφίας)  
Σάββατο 1η Οκτώβρη 2016 6μμ**

*Αναρχική Συλλογικότητα  
για την Μαχητική Προλεταριακή Ανασυγκρότηση*