

## **Άμεση Χορήγηση Άδειας Στο Νίκο Μαζιώτη**

Ο σύντροφος και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Νίκος Μαζιώτης, εγκλειστος στα μπουντρούμια της δημοκρατίας με ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης, έχει ήδη εκτίσει 8,5 χρόνια στη φυλακή για τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα μάλιστα, και με τις τελευταίες τροποποιήσεις του “σωφρονιστικού” κώδικα από τη ΝΔ τον περασμένο Νοέμβριο όταν και αύξησε τα όρια χορήγησης αδειών για τους καταδικασθέντες από 10 έτη ποινής και άνω –από το 1/5 της ποινής, στα 3/10– δικαιούται της χορήγησης ολιγοήμερης άδειας αφού αντί για 6 χρόνια που χρειάζεται κάποιος που έχει εικοσαετή κάθειρξη, ο σύντροφος, έχει συμπληρώσει 8,5 χρόνια.

Ο Νίκος Μαζιώτης έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του, έτσι ώστε να δικαιούται αποφυλάκιση με αναστολή υπό περιοριστικούς όρους στα 3/5 της ποινής, όπως ορίζει ο νόμος, τους πρώτους μήνες του 2022. Δηλαδή όταν και θα έχει εκτίσει 12 χρόνια μικτά εκ των 20 ετών κάθειρξης τα οποία θα περιλαμβάνουν τότε πάνω από 9 χρόνια παραμονής του στις φυλακές συν 3 χρόνια ημέρες εργασίας ευεργετικού υπολογισμού στην έκτιση της ποινής του.

Αν και ο σύντροφος πληρεί και με το παραπάνω όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της τακτικής άδειας, το συμβούλιο της φυλακής έχει ήδη απορρίψει δύο φορές το αίτημά του. Με πρόσχημα εικασίες περί πιθανής φυγής και κακής χρήσης της αιτούμενης άδειάς καθώς και κίνδυνο τελέσεως, κατά τη διάρκεια της, νέων εγκλημάτων. Στην πραγματικότητα, η εκδικητικότητα των αρχών έχει να κάνει με την ένοπλη δράση και την αμετανόητη στάση του Νίκου Μαζιώτη που μαζί με την συντρόφισσα Πόλα Ρούπα συνεχίζουν με αξιοπρέπεια στα επαναστατικά μονοπάτια, δίχως να πτοούνται από καμία κατασταλτική επιχείρηση του κράτους εναντίων του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Αυτό που πλέον φαίνεται ξεκάθαρα, είναι η επιθυμία του κράτους να κρατήσει όσο περισσότερα χρόνια μπορεί στη φυλακή τον σύντροφο, πάνω ακόμα και από το όριο αναστολής των 3/5 που ορίζει ο νόμος, αφού οι άδειες θεωρούνται δοκιμαστικές περίοδοι για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Η συνεχιζόμενη άρνηση χορήγησης άδειας απ ότι φαίνεται θα επιχειρηθεί και στην περίπτωση της συντρόφισσας Πόλας Ρούπα για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Η κοινωνία πρέπει να καταλάβει πως ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ως οργάνωση και κατ' επέκταση και τα αμετανόητα μέλη του Πόλα Ρούπα και Νίκος Μαζιώτης μάχονται για την κοινωνική επανάσταση και απελευθέρωση. Όλα τα χτυπήματα της οργάνωσης ήταν απαντήσεις στις τρέχουσες αντικοινωνικές πολιτικές τού κράτους και του κεφαλαίου και τα ακολουθούσαν εκτενείς αναλήψεις ευθηνής/ αναλύσεις, όπου οι σύντροφοι εξηγούν τους λόγους επιλογής του εκάστοτε στόχου.

Η δράση του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια, αξίες τόσο σπάνιες στις μέρες μας. Ο Ν. Μαζιώτης και η Πόλα Ρούπα συνεχίζουν και εντός των τειχών να αγωνίζονται με τις ίδιες αξίες. Με το αίσθημα της αλληλεγγύης

έμπρακτα στηρίζουν όσες/ους παλεύουν για το δίκαιο. Υπερασπίστηκαν όλες τις ενέργειες της οργάνωσης μέσα στις αίθουσες των ειδικών δικαστηρίων, καταφέροντας να αντιστρέψουν τους ρόλους κατηγορού και κατηγορούμενου. Κατάφεραν να αναγνωρίσει το δικαστήριο βάση του συντάγματος το δίκαιο της επιθετικής ενέργειας κατά της Τράπεζας της Ελλάδος όπου στεγάζονταν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του παραρτήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Απρίλη του 2014. Επρόκειτο για δύο εκ των τριών θεσμών της λεγόμενης τρόικας που έφεραν τα αντικοινωνικά και καταστρεπτικά μέτρα των μνημονίων.

Οι σύντροφοι ανάγκασαν με τον λόγο τους την έδρα να παραδεχθεί πως το παραπάνω χτύπημα θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, ενώ ο μόνος λόγος που αυτή η πράξη δεν ήταν και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι πως δεν είχε πλειοψηφική αποδοχή (άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος). Με βάση τα παραπάνω οι σύντροφοι του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ είχαν δικαίωμα και υποχρέωση ως μέλη της κοινωνίας, να στραφούν κατά της κρατικής εξουσίας, η οποία, με την πολιτική που εφάρμοσε από το 2009 και μετά (μνημόνια κλπ), παραβίασε πολλές συνταγματικές διατάξεις.

Το λιγότερο που έχει να κάνει η κοινωνία είναι να σταματήσει τη μοιρολατρία και να στηρίξει όπως αναλογεί τα συντρόφια, μελετώντας παράλληλα τον λόγο και τη δράση τους. Να σταματήσει να περιμένει σωτήρες και μαρμαρωμένους βασιλιάδες και να αρχίσει να αυτοοργανώνεται με αξιοπρέπεια για την αντίσταση και την δημιουργία. Να σταματήσει να υποβαθμίζει ότι δεν τολμά κάνοντας μια αυτοκριτική πριν κρίνει.

Οι δύο αυτοί σύντροφοι, έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τα πάντα για την κοινωνική επανάσταση και απελευθέρωση, όπως οι αναρχικοί του Σικάγο θυσιάστηκαν για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα, όπως τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ανιδιοτελείς αγωνιστές.

Κάποια στιγμή η κοινωνία πρέπει να σταθεί αντάξια των περιστάσεων ξεκινώντας από τα πιο απλά, την αναγνώριση, στήριξη και αλληλεγγύη των αναρχικών συντρόφων. Όσο για αυτούς που θα διαβάσουν το παρών κείμενο και διαφωνήσουν ας το κάνουν με πολιτικούς όρους αφήνοντας πίσω τον λαϊκισμό, αγαπημένη τακτική όσων δεν έχουν επιχειρήματα, θέλουν να διαστρεβλώσουν αλήθειες να αναπαράγουν ψέματα κτλ. Ότι κάνει το κράτος και η συγκεκριμένη κυβέρνηση καλύτερα και από τον Γκέμπελς.

Κλείνοντας ως αναφορά τον ευρύτερο αναρχικό/ αντιεξουσιαστικό χώρο, ισχύουν όλα τα παραπάνω. Είναι καιρός να ξαναρχίσουμε να στηρίζουμε και συντρόφους/ισσες που δεν είναι “αθώοι”. Να ξανακάνουμε την ΑΝΑΡΧΙΑ απειλή για το σύστημα εξουσίας κράτους και κεφαλαίου.

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στα μέλη του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Ν. Μαζιώτη και Π.  
Ρούπα**

Αναρχικό Στέκι UTOPIA A.D.

