

Η Δύση θα σταθεί στο εδώλιο μαζί με το Ισραήλ στην υπόθεση της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης*

του Τζόνθαν Κουκ

9 Ιανουαρίου 2024



Οι σύμμαχοι του Ισραήλ δεν κάνουν απλώς τα στραβά μάτια στα πεδία θανάτου της Γάζας. Επευφημούν για την αιματοχυσία, παρέχουν διπλωματική κάλυψη και προμηθεύουν τα όπλα.

Το Ισραήλ προτρέπει τα δυτικά κράτη να συσπειρωθούν στο πλευρό του καθώς το Διεθνές Δικαστήριο ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα για την ακρόαση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής ότι το Ισραήλ [διαπράττει γενοκτονία](#) στη Γάζα.

Το δικαστήριο καλείται από την Πρετόρια να εκδώσει άμεση απόφαση που θα διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει [τη στρατιωτική επίθεσή του](#) στον μικροσκοπικό θύλακα, προς αποφυγή περαιτέρω απωλειών.

Περίπου 23.000 Παλαιστίνιοι είναι γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ μέχρι στιγμής, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, και πολλές χιλιάδες άλλοι πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες [έχουν τραυματισθεί σοβαρά](#). Η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει χάσει τα σπίτια της κατά την τρίμηνη εκστρατεία βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ έχει έντονα και επανειλημμένα στοχοποιήσει τις υποτιθέμενες [«ασφαλείς ζώνες»](#) στις οποίες έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους αμάχους να καταφεύγουν.

Έχει καταστρέψει σχεδόν όλη την υποδομή της Γάζας και εμποδίζει την περισσότερη βοήθεια να φθάσει στον θύλακα. [Η πείνα και οι ασθένειες](#) αναμένεται να αυξήσουν γρήγορα τα θύματα θανάτου.

Το 84 σελίδων υπόμνημα της Νότιας Αφρικής υποστηρίζει ότι η εκστρατεία βομβαρδισμού και ή πολιορκία από το Ισραήλ παραβιάζουν τη Σύμβαση Γενοκτονίας του 1948, η οποία [ορίζει τη γενοκτονία](#) ως «πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση να καταστρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα».

Το Ισραήλ αναμένει υποστήριξη από τις δυτικές πρωτεύουσες γιατί έχουν σχεδόν τόσα να φοβηθούν από μια ετυμηγορία εναντίον του Ισραήλ όσα και το ίδιο το Ισραήλ. [Οι δυτικές πρωτεύουσες] έχουν υποστηρίξει πιστά/με αφοσίωση τη δολοφονική μανία, με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικότερα, [να στέλνουν όπλα](#) που χρησιμοποιούνται εναντίον του λαού της Γάζας, καθιστώντας και τις δύο [δυνητικά συνένοχους](#).

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, που διέρρευσε στον ιστότοπο Αχίος, το Ισραήλ ελπίζει ότι, δεδομένων των δυσκολιών της νομικής υπεράσπισης των πράξεών του, η διπλωματική και πολιτική πίεση στους δικαστές του δικαστηρίου θα τους πείσει να υποστηρίξουν τις απόψεις του.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρωτοστάτησε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας [απορρίπτοντας](#) το λεπτομερές νομικό υπόμνημα της Νοτίου Αφρικής λέγοντας ότι «είναι χωρίς αξία, έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και δεν έχει καμία απολύτως βάση στην πραγματικότητα».

Αυτό θα ακουγόταν προφανώς γελοίο στο δυτικό κοινό αν τους είχε παρασχεθεί σοβαρή κάλυψη των γεγονότων στη Γάζα. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στον θύλακα, ενώ την ίδια στιγμή [σκοτώνει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους](#) εκεί με πρωτοφανή ρυθμό για να σταματήσει το ρεπορτάζ τους.

Επιπλέον, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης υποτάσσονται πρόθυμα –και κρυφά– σε ένα επαχθές [ισραηλινό καθεστώς λογοκρισίας](#).

Υποκίνηση για γενοκτονία

Ο «στρατηγικός στόχος» του Ισραήλ στο δικαστήριο, σύμφωνα με το τηλεγράφημα που διέρρευσε, είναι να αποτρέψει τους δικαστές από το να αποφασίσουν ότι διαπράττει γενοκτονία. Πιο επιτακτική όμως είναι η ανάγκη του Ισραήλ να αποτρέψει το δικαστήριο της Χάγης να διατάξει προσωρινή διακοπή της επίθεσης.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θα υποστηρίξουν, αναφέρει το Αχίος, ότι η συνεχιζόμενη επίθεσή του στη Γάζα δεν περνά το κατώφλι/όριο της γενοκτονίας, η οποία

απαιτεί «δημιουργία συνθηκών που δεν επιτρέπουν την επιβίωση του πληθυσμού, μαζί με την πρόθεση να τον αφανίσουν».

Το Ισραήλ θα προσπαθήσει να πείσει τους δικαστές ότι επιδιώκει να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των θυμάτων στους άμαχους.

Το επιχείρημά του έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Νότια Αφρική.

Το υπόμνημά της περιέχει εννέα σελίδες διακηρύξεων ισραηλινών ηγετών που δείχνουν ξεκάθαρες γενοκτονικές προθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανώτερων στελεχών του Υπουργικού Συμβουλίου, του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ και πολλών εν ενεργεία και πρώην ισραηλινών στρατιωτικών διοικητών.

Ο Giora Eiland, σύμβουλος του υπουργού του Συμβουλίου Πολέμου, Benny Gantz, έχει χαρακτηρίσει ως [στόχο του Ισραήλ](#) τη δημιουργία «συνθηκών όπου η ζωή στη Γάζα γίνεται μη βιώσιμη». Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι από την αρχή στόχος ήταν να προκληθεί η «[μέγιστη ζημιά](#)» στη Γάζα.

Ο Χέρτζογκ προτείνει ότι ολόκληρος ο άμαχος πληθυσμός είναι ένας [νόμιμος στρατιωτικός στόχος](#), ενώ ο Νετανιάχου αναφέρεται στους Παλαιστίνιους ως «[Αμαλήκ](#)», ένας βιβλικός εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διατάζει τους Ισραηλίτες να αφανίσουν τους Αμαληκίτες, σκοτώνοντας «άντρες και γυναίκες, παιδιά και βρέφη».

Μία από τις διατάξεις της Σύμβασης για τη Γενοκτονία είναι η απόλυτη απαγόρευση της υποκίνησης σε γενοκτονία. Οι περισσότεροι υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί διοικητές του Ισραήλ έχουν αδιαμφισβήτητα παραβιάσει αυτό το τμήμα της σύμβασης.

Μια επιστολή προς τον γενικό εισαγγελέα του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα από μια ομάδα Ισραηλινών ακαδημαϊκών, δικηγόρων, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφων υπογράμμισε αυτό το σημείο. Προειδοποίησαν ότι η υποκίνηση για γενοκτονία είχε γίνει «[καθημερινή υπόθεση στο Ισραήλ](#)».

Η επιστολή προσέθετε: «Ο κανονικοποιημένος¹ λόγος που ζητά αφανισμό, εξάλειψη, καταστροφή και παρόμοια είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι στρατιώτες [στη Γάζα]».

¹ ΣτΜ. normalised discourse := κανονικοποιημένος λόγος := Λόγος που γίνεται αντιληπτός ως «κανονικός» και γίνεται αυτονόητος ή «φυσικός» στην καθημερινή ζωή.

Ενεργώντας με ασυμβίβαστο ή ανελέητο τρόπο²

Αλλά η απανθρωποποίηση³ –ο πρόδρομος της γενοκτονίας– δεν είναι το μόνο πρόβλημα.

Η δίωξη του Ισραήλ για αυτό που αποκαλεί «πόλεμο για την εξάλειψη της Χαμάς» ανταποκρίνεται πλήρως στον δικό του ορισμό της γενοκτονίας. Οι «συνθήκες που δεν επιτρέπουν την επιβίωση του πληθυσμού» είχαν ήδη δημιουργηθεί πολύ πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ αμέσως μετά το ξέσπασμα της Χαμάς από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου. Περίπου 1.140 Ισραηλινοί και άλλοι υπήκοοι σκοτώθηκαν στην αιματοχυσία που ακολούθησε.

Στη συζήτηση για το τι συμβαίνει στον θύλακα, αυτό που συχνά ξεχνιέται είναι το πλαίσιο: Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν πριν από σχεδόν μια δεκαετία ότι η πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ –που διαρκεί εδώ και 17 χρόνια– σχεδιάστηκε για να καταστήσει τον θύλακα «[μη κατοικήσιμο](#)».

Με άλλα λόγια, το Ισραήλ με ακρίβεια/ χωρίς την παραμικρή απόκλιση «δημιουργούσε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την επιβίωση του πληθυσμού».

Ακόμη και πριν από την τωρινή, εκτεταμένη επίθεσή του, το Ισραήλ είχε θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο νερό για τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν η είσοδος θαλασσινού νερού στους υπέρμετρα βεβαρημένους υδροφόρους ορίζοντες⁴ κάτω από τη Γάζα, καθιστώντας το πόσιμο νερό του θύλακα [ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση](#).

Τα τρόφιμα ήταν ομοίως σε έλλειψη. Το 2012, ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατάφεραν να δημοσιοποιήσουν ένα μυστικό έγγραφο που έδειχνε ότι ο στρατός [έλεγε αυστηρά τα τρόφιμα](#) που εισέρχονταν στη Γάζα από το 2008 και μετά. Με αποτέλεσμα, τα δύο τρίτα του πληθυσμού να βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια και κάθε 10ο παιδί να παρουσιάζει [καθυστερήση στη φυσιολογική του ανάπτυξη λόγω υποσιτισμού](#). Ο στόχος ήταν να προκληθεί μακροπρόθεσμα επισιτιστική ένδεια, θέτοντας ουσιαστικά τον πληθυσμό σε δίαιτα λιμοκτονίας (υποσιτισμό).

Οι επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία 15 χρόνια –αυτό που το Ισραήλ αποκαλεί «[κούρεμα του γρασιδιού](#)»– κατέστρεψαν πολλά από τα σπίτια της

² ΣτΜ. taking the gloves off := βγάζοντας τα γάντια ≈ Ενεργώντας με ασυμβίβαστο ή ανελέητο τρόπο.

³ ΣτΜ. dehumanization := απανθρωποποίηση ≈ εξάλειψη της ανθρωπιάς, απώλεια της αξιοπρέπειας, της ευαισθησίας και άλλων χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν τον άνθρωπο.

⁴ ΣτΜ. overstretched aquifers := υδροφόροι ορίζοντες υπέρμετρα βεβαρημένοι ≈ Αποστραγγισμένοι χωρίς σχεδόν καμία φυσική αναπλήρωση για να αντισταθμιστεί η χρήση.

και μεγάλο μέρος των υποδομών, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερο συνωστισμό/ασφυκτικές καταστάσεις (overcrowding) και ανθυγιεινές συνθήκες.

Οι επανειλημμένοι βομβαρδισμοί του μοναδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας από το Ισραήλ και ο απόλυτος έλεγχος στον εφοδιασμό πρόσθετης ενέργειας, [περιορίσαν την ηλεκτρική ενέργεια](#) σε λίγες ώρες την ημέρα.

Η ισραηλινή πολιορκία εμπόδισε την είσοδο φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού στον θύλακα, καθιστώντας συχνά δύσκολη ή αδύνατη την αντιμετώπιση/θεραπεία σοβαρών παθήσεων υγείας. Και η οικονομία, δεδομένων των περιορισμών που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στα αγαθά εντός και εκτός Γάζας, ήταν ήδη ερειπωμένη, [με σχεδόν](#) τον μισό πληθυσμό να είναι άνεργος.

Πριν από κάποια χρόνια, το 2016, ο επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Herzl Halevi, προειδοποίησε ότι η καταστροφή που οργάνωνε το Ισραήλ στη Γάζα [θα μπορούσε να εκραγεί](#) στο πρόσωπό του –όπως και έγινε στην πραγματικότητα στις 7 Οκτωβρίου.

Η τρίμηνη αφηνίαση/μανία του Ισραήλ απλά επιτάχυνε και ενέτεινε όλες τις γενοκτονικές πολιτικές που από καιρό είχαν καθιερωθεί. Το ξέσπασμα της Χαμάς απλά έδωσε στο Ισραήλ την άδεια να ενεργήσει με ασυμβίβαστο ή ανελέητο τρόπο.

Η Γάζα «μη κατοικήσιμη»

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Martin Griffiths, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γάζα είχε φτάσει στο σημείο όπου πράγματι ήταν [«μη κατοικήσιμη»](#).

Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο λιμός είναι προ των πυλών».

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι χωρίς στέγη και τα περισσότερα νοσοκομεία πλέον δεν λειτουργούν, έχουμε εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων.

Η πολιτική «πλήρους πολιορκίας» του Ισραήλ σήμαινε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούσε να εισέλθει. Σύμφωνα με τον Griffiths, το Ισραήλ είχε καταστρέψει δρόμους, είχε αποκλείσει συστήματα επικοινωνίας και πυροβολούσε φορτηγά του ΟΗΕ και σκότωνε εργαζομένους σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επιστρέφοντας από μια επίσκεψη στο συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο, δύο αμερικανοί γερουσιαστές παρατήρησαν το Σαββατοκύριακο ότι το Ισραήλ είχε επιβάλει παράλογους όρους [δημιουργώντας ατελείωτες καθυστερήσεις](#) που εμπόδιζαν την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στον λαό της Γάζας.

Με άλλα λόγια, το Ισραήλ έχει πλέον με επιτυχία «δημιουργήσει συνθήκες που δεν επιτρέπουν την επιβίωση του πληθυσμού».

Ο στόχος της [Σύμβασης για τη Γενοκτονία του 1948](#), που συντάχθηκε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα από τους Ναζί, δεν ήταν απλώς να τιμωρήσει όσους διέπραξαν γενοκτονίες.

Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας γενοκτονίας στα αρχικά της στάδια και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό –μέσω των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου– με τον οποίο θα μπορούσε να τη σταματήσει.

Με άλλα λόγια, ο σκοπός της προσφυγής της Νότιας Αφρικής δεν είναι να μεσολαβήσει στο τι θα συμβεί άπαξ και το Ισραήλ εξοντώσει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, όπως φαίνεται να φαντάζονται πάρα πολλοί παρατηρητές. Είναι να σταματήσει το Ισραήλ τον αφανισμό του λαού της Γάζας πριν να είναι πολύ αργά.

Βασιζόμενοι σε περίεργη λογική, οι υποστηρικτές του Ισραήλ υπαινίσσονται ότι η κατηγορία της γενοκτονίας είναι αδικαιολόγητη επειδή ο πραγματικός στόχος δεν είναι να εξοντωθούν οι Παλαιστίνιοι της Γάζας αλλά να προκληθεί η φυγή τους.

Οι ισραηλινοί ηγέτες έχουν ενθαρρύνει αυτήν την εικασία. Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Itamar Ben-Gvir, είπε για τους κατοίκους της Γάζας ότι –αφού πρώτα βομβαρδίστηκαν, έμειναν άστεγοι, πεινασμένοι και ευάλωτοι στις ασθένειες– «εκατοντάδες χιλιάδες θα φύγουν τώρα». Υπηρετώντας πιστά την υποκριτική τέχνη, το αποκάλεσε [«εθελοντική» μαζική μετανάστευση](#).

Αλλά μια τέτοια έκβαση –από μόνη της έγκλημα κατά της ανθρωπότητας– εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το άνοιγμα των συνόρων της Αιγύπτου για να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα πεδία θανάτου. Εάν το Κάιρο αρνηθεί να υποκύψει στον έντονο εκβιασμό του Ισραήλ, οι βόμβες του Ισραήλ, ο λιμός που προκάλεσε και οι θανατηφόρες ασθένειες που αφέθηκαν ελεύθερες θα είναι αυτό που θα αποδεκατίσει τον πληθυσμό της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση αναμονής (βλέποντας και κάνοντας), αναλογιζόμενο εάν η εκστρατεία βομβαρδισμού και η πολιορκία από το Ισραήλ οδηγούν σε εξολόθρευση/εξόντωση ή «μόνο» εθνοκάθαρση. Αυτό θα αποδυνάμωνε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Γραμμή στην άμμο

Εάν το Ισραήλ και οι δυτικοί σύμμαχοί του αποτύχουν να αναγκάσουν το δικαστήριο σε υποταγή και η προσφυγή της Νότιας Αφρικής γίνει αποδεκτή, δεν θα είναι μόνο το Ισραήλ που θα αντιμετωπίσει νομικές δυσκολίες.

Μια απόφαση γενοκτονίας από το δικαστήριο θα επιβάλει υποχρεώσεις σε άλλα κράτη: τόσο να αρνηθούν να βοηθήσουν το Ισραήλ στη γενοκτονία, μη παρέχοντας όπλα και διπλωματική κάλυψη, όσο και να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί.

Μια προσωρινή εντολή παύσης της ισραηλινής επίθεσης θα χρησίμευε να τεθεί ένα τέλος ή ένα όριο. Άπαξ και εκδοθεί, κάθε κράτος που δεν συμμορφώνεται με την διαταγή κινδυνεύει να γίνει συνένοχος στη γενοκτονία.

Αυτό θα βάλει τη Δύση σε σοβαρή νομική δέσμευση. Σε τελική ανάλυση, δεν έχει απλώς κλείσει το μάτι στη γενοκτονία στη Γάζα. Την έχει ενεργά επευφημήσει και έχει συμπράξει σε αυτή.

Ηγέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ο πρωθυπουργός [Rishi Sunak](#) και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, [Keir Starmer](#), έχουν αντιταχθεί σταθερά σε μια κατάπαυση του πυρός και χρησιμοποιούν όλη τους την επιρροή και κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν τον κεντρικό πυλώνα της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ: την «πλήρη πολιορκία» της Γάζας που άφησε τον πληθυσμό να λιμοκτονεί και να αντιμετωπίζει θανατηφόρες επιδημίες.

Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ έχουν απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για διακοπή της ροής όπλων. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει παρακάμψει ακόμη και το Κογκρέσο για να επιταχύνει την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων [«χαζών» βομβών](#) που δεν κάνουν διακρίσεις και καταστρέφουν περιοχές αμάχων.

Η πρεσβευτής του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tzipi Hotonely, εμφανίζεται τακτικά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνοντας γενοκτονικές δηλώσεις. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν μια δημοσιογράφος σημείωσε ότι [η πρεσβευτής] δείχνει να ζητά την καταστροφή ολόκληρης της Γάζας –κάθε σχολείου, τζαμιού και σπιτιού– αυτή [απάντησε](#): «Έχετε άλλη λύση;»

Βρετανικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δίνουν χρόνο προβολής σε ισραηλινούς αξιωματούχους που [υποκινούν ανοιχτά τη γενοκτονία](#).

Όλα αυτά θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως μετά την έκδοση της ετυμηγορίας. Η αστυνομία στα δυτικά έθνη αναμένεται να διερευνά και τα δικαστήρια να διώκουν εκείνους που υποκινούν τη γενοκτονία ή παρέχουν βήμα για υποκίνηση.

Αναμένεται από τα κράτη να αρνηθούν τα όπλα στο Ισραήλ και να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις στο Ισραήλ –καθώς και σε κάθε κράτος που συνεργεί στη γενοκτονία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα κινδύνευαν να συλληφθούν αν ταξίδευαν σε δυτικές χώρες.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά (διπλή ηθική)

Στην πράξη, φυσικά, τίποτα από αυτά δεν είναι πιθανό να συμβεί. Το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Δύση –ως προβολή της ισχύος της στην πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή– για να θυσιαστεί.

Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ετυμηγορίας για τη γενοκτονία μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπλοκαριστεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Την ίδια στιγμή, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, έχουν ήδη αποδείξει πόσο αναίσχυντες/απροκάλυπτες είναι για τη [δική τους διπλή ηθική](#).

Πριν από εβδομάδες υπέβαλαν επίσημα επιχειρήματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης ότι η Μιανμάρ διέπραττε γενοκτονία κατά της εθνοτικής ομάδας Ροχίνγκια (Rohingya). Το κύριο επιχειρήμα τους ήταν ότι οι Ροχίνγκια υποβάλλονταν «σε διατροφή επιβίωσης⁵, σε συστηματική απέλαση από τα σπίτια, και οι βασικές/στοιχειώδεις ιατρικές υπηρεσίες δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις».

Κανένα όμως από αυτά τα δυτικά κράτη δεν υποστηρίζει την αίτηση της Νοτίου Αφρικής για τη γενοκτονία στο ίδιο δικαστήριο –παρόλο που οι συνθήκες που σχεδίασε, οργάνωσε και έφτιαξε το Ισραήλ στη Γάζα είναι ακόμη χειρότερες.

Η αλήθεια είναι ότι μια ετυμηγορία του δικαστηρίου για τη γενοκτονία θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας/τον ασκό του Αιόλου⁶ για τη Δύση και την ετοιμότητά της να αποδεχθεί ότι οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου ισχύουν και για αυτήν.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη [ξήλωμα/κατάργηση του διεθνούς δικαίου](#) στη Γάζα για περισσότερο από μια δεκαετία. Τώρα μοστράρουν επιδεικτικά τη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας, σαν να προκαλούν τον κόσμο να τη σταματήσει.

Αντίθετα με το λογικά αναμενόμενο⁷, ανατρέπονται/καταργούνται ακριβώς οι διεθνείς διασφαλίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να σταματήσουν μια επανάληψη του Ολοκαυτώματος από τους Ναζί.

⁵ ΣτΜ. subsistence diet := διατροφή επιβίωσης := Πενιχρή διαίτα που μόλις και μετά βίας παρέχει επαρκή διατροφή.

⁶ ΣτΜ. open up a can of worms := ανοίγει το κουτάκι με τα σκουλήκια := Δημιουργείται μια περίπλοκη κατάσταση στην οποία το να κάνεις κάτι για να διορθώσεις ένα πρόβλημα οδηγεί σε πολλά περισσότερα προβλήματα.

⁷ ΣτΜ. Perversely := παραδόξως := Αντίθετα με το λογικά αναμενόμενο.

Θα αψηφήσει/εναντιωθεί η Δύση στο Ισραήλ ή στο δικαστήριο; Η μεταπολεμική συναίνεση που χρησιμεύει ως θεμέλιο για το διεθνές δίκαιο – ήδη κλονισμένη από την αποτυχία αντιμετώπισης των [εγκλημάτων πολέμου της Δύσης στο Ιράκ](#) και [το Αφγανιστάν](#) – βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης.

Και κανείς δεν θα είναι πιο χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα από το κράτος του Ισραήλ.

Σημειώσεις

**Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 09/01/2024 στον ιστότοπο <https://www.jonathan-cook.net> με τίτλο «The West will stand in the dock alongside Israel at the genocide court». Βρίσκεται στη διεύθυνση ... <https://www.jonathan-cook.net/2024-01-09/dock-israel-genocide-court/>.*



Συγγραφέας του άρθρου είναι ο Jonathan Cook ο οποίος είναι βραβευμένος Βρετανός δημοσιογράφος. Έζησε στη Ναζαρέτ του Ισραήλ για 20 χρόνια. Επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021. Από το 2001 είναι ελεύθερος δημοσιογράφος.

Η μετάφραση έγινε από τα αγγλικά για λογαριασμό των Αντιγειτονιών από τον Κ.Καψ.

Η δημοσίευση δεν συνιστά απαραίτητα και συμφωνία με όλες τις απόψεις που διατυπώνονται.

Υ/Γ : Με την έναρξη της δίκης στο Διεθνές Δικαστήριο η Νότια Αφρική τόνισε ότι για να γίνει δεκτό το αίτημα για «προσωρινά μέτρα», δεν ήταν απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να αποδειχθεί ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία. Θα πρέπει απλά να αποδειχθεί ότι οι ενέργειες του Ισραήλ άμεσα εμπίπτουν στους όρους της γενοκτονίας που υπάρχουν στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία.