

Αέναη κίνηση-moto Perpetuo

Για την αυτονομία και τη χειραφέτηση-per l' autonomia e l' emancipazione

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ, INTERNAZIONALISMO

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΚΟ – IL VECCHIO MALE

04/08/202404/08/2024 · kleovis

Chris Hedges

[Αρθρα που δεν προέρχονται από την ανασκόπηση του Νατοϊκού τύπου \(https://www.labottegadelbarbieri.org/articoli-che-non-arrivano-dalla-rassegna-stampa-della-nato/\)](https://www.labottegadelbarbieri.org/articoli-che-non-arrivano-dalla-rassegna-stampa-della-nato/)



<https://aenaikinisi.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/image.png>

Μετά από είκοσι χρόνια επέστρεψα στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, την εποχή εκείνη ήμουν ρεπόρτερ στους *New York Times*. Σήμερα βίωσα για άλλη μια φορά το έντονο κακό της κατοχής του Ισραήλ.

RAMALLAH, Κατεχόμενη Παλαιστίνη: Ξαφνικά επιστρέφει, η βρώμα των υπονόμων, η βογγητό των ντίτζελ, τα αργά κινούμενα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς, τα φορητά γεμάτα γόνους παιδιών, που οδηγούνται από χλωμοπρόσωπους έποικους, σίγουρα όχι από εδώ, πιθανώς από το Μπρούκλιν ή κάποιο μέρος της Ρωσίας ή ίσως της Μεγάλης Βρετανίας. Ελάχιστα έχουν αλλάξει. Τα checkpoint (https://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads) με τις γαλανόλευκες ισραηλινές σημαίες τους παρεμβάλλονται στους δρόμους και τις διασταυρώσεις. Οι κόκκινες στέγες των αποικιακών οικισμών – παράνομων βάσει του διεθνούς δικαίου – κυριαρχούν τους λόφους πάνω από τα παλαιστινιακά χωριά και πόλεις. Αυξήθηκαν σε αριθμό και έγιναν μεγαλύτεροι. Παραμένουν όμως προστατευμένοι από φράγματα αντιβόμβας, συρματοπλέγματα και πύργους φρουράς, που περιβάλλονται από την αισχρότητα λιβαδιών και κήπων. Σε αυτό το άνυδρο

τοπίο, οι άποικοι έχουν πρόσβαση σε άφθονες πηγές νερού που στερούνται οι παλαιστίνιοι.

Ο ελικοειδής τσιμεντένιος τοίχος ύψους 26 μέτρων που εκτείνεται κατά μήκος 440 χιλιομέτρων της κατεχόμενης Παλαιστίνης, με τα γκράφιτι του που καλούν για απελευθέρωση, τις τοιχογραφίες με το Τζαμί Αλ Άκσα, τα πρόσωπα των μαρτύρων και το χαμογελαστό, γενειοφόρο πρόσωπο του Γιασέρ Αραφάτ – του οποίου οι παραχωρήσεις στο Ισραήλ στη Συμφωνία του Όσλο το κατάφεραν, σύμφωνα με τα λόγια του [Edward Said](https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/view/790/474) (<https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/view/790/474>), “του Rétain των παλαιστινίων” – δίνουν στη Δυτική Όχθη την αίσθηση μιας υπαίθριας φυλακής. Ο τοίχος σκίζει το τοπίο. Τυλίγεται σαν ένα τεράστιο απολιθωμένο προκατακλυσμαίο φίδι που χωρίζει τους παλαιστίνιους από τις οικογένειές τους, κόβει τα παλαιστινιακά χωριά στη μέση, χωρίζει τις κοινότητες από τα περιβόλια τους, τις ελιές και τα χωράφια τους, βυθίζεται και υψώνεται από τα ρέματα, παγιδεύοντας τους παλαιστίνιους σε ένα [Bandustan](https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095445736) (<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095445736>), [1] στην επικαιροποιημένη έκδοση από το εβραϊκό Κράτος.

Έχουν περάσει περισσότερα από είκοσι χρόνια από την τελευταία φορά που έκανα ρεπορτάζ από τη Δυτική Όχθη. Ο χρόνος φαίνεται να μην έχει περάσει. Οι μυρωδιές, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα και οι εικόνες, ο μελωδικός ρυθμός των αραβικών και τα μιάσματα ενός ξαφνικού και βίαιου θανάτου που παραμονεύουν στον αέρα, επικαλούνται το αρχαίο κακό. Λες και δεν έφυγα ποτέ.

Είμαι επάνω σε μια ταλαιπωρημένη μαύρη Mercedes που οδηγεί ένας τριαντάχρονος φίλος του οποίου το όνομα δεν θα δώσω για να τον προστατέψω. Εργάζονταν στα οικοδομικά στο Ισραήλ, αλλά στις 7 οκτωβρίου έχασε τη δουλειά – όπως σχεδόν όλοι οι παλαιστίνιοι που εργάζονταν στο Ισραήλ. Έχει τέσσερα παιδιά. Είναι σε μπελάδες. Οι οικονομίες του έχουν μειωθεί. Γίνεται δύσκολο να αγοράσει τρόφιμα, ρεύμα, νερό και βενζίνη. Νιώθει πολιορκημένος. Είναι υπό πολιορκία. Δεν τρέφει μεγάλο σεβασμό για την Παλαιστινιακή Αρχή. Δεν του αρέσει η Χαμάς. Έχει φίλους εβραίους. Μιλάει εβραϊκά. Η πολιορκία καταστρέφει τον ίδιο και όλους γύρω του:

“Ακόμη λίγους μήνες έτσι και θα τελειώσουμε», λέει, καπνίζοντας νευρικά. «Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Όλο και περισσότερος κόσμος υποφέρει από την πείνα”.

Ταξιδεύουμε κατά μήκος του ελικοειδή δρόμου που αγκαλιάζει τους άγονους λόφους με άμμο και θάμνους που υψώνονται από την Ιερικώ, από την πλούσια σε αλάτι Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο της γης, μέχρι τη Ραμάλα. Εδώ θα συναντήσω τον φίλο μου, τον μυθιστοριογράφο Atef Abu Saif, ο οποίος βρέθηκε στη Γάζα στις 7 οκτωβρίου με τον 15χρονο γιο του Yasser. Επισκέπτονταν την οικογένεια όταν το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του καμένης γης. Είχε περάσει 85 μέρες υπομένοντας και γράφοντας καθημερινά για τον εφιάλτη της γενοκτονίας (<https://www.youtube.com/watch?v=ly6lfhOxTe0>) (http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dly6lfhOxTe0&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier). Το στενόχωρο, αγωνιώδες ημερολόγιό του δημοσιεύτηκε στο βιβλίο [“Μην κοιτάς αριστερά”- Non guardare a sinistra](https://commapress.co.uk/books/dont-look-left) (<https://commapress.co.uk/books/dont-look-left>). Είχε ξεφύγει (<https://www.thenation.com/article/world/atef-abu-saif-last-gaza-diary/>) του μακελειού διαμέσου του αιγυπτιακού συνόρου στη Ράφα, είχε διασχίσει την Ιορδανία και επέστρεψε σπίτι του στη Ραμάλα. Όμως τα σημάδια, οι πληγές, οι ουλές της γενοκτονίας παραμένουν. Ο Γιασερ σπάνια βγαίνει από το δωμάτιό του. Δεν συναντιέται με τους φίλους. Ο φόβος, το τραύμα και το μίσος είναι τα κύρια αγαθά που μεταδίδονται από τους αποικιστές στους αποικισμένους.

“Είναι σαν να ζω ακόμα στη Γάζα», μου λέει αργότερα ο Atef. «Δεν βγήκα από αυτήν. Ο Γιασερ ακούει ακόμα τους βομβαρδισμούς. Ακόμα βλέπει τα πτώματα. Δεν τρώει κρέας. Το κόκκινο κρέας του θυμίζει τα κομμάτια κρέατος που είχε μαζέψει όταν εντάχθηκε στις ομάδες διάσωσης κατά τη

διάρκεια της σφαγής της Jabalia (<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/over-100-palestinians-killed-in-israeli-missile-strike-on-jabalia-refugee-camp-in-gaza/3071233>), και το κρέας των ξαδέρφων του. Κοιμάμαι σε ένα στρώμα στο πάτωμα, όπως έκανα στη Γάζα όταν μέναμε σε μια σκηνή. Παραμένω ξύπνιος. Σκέφτομαι αυτούς που αφήσαμε πίσω, περιμένοντας έναν ξαφνικό θάνατο».

Στρίβουμε μια γωνία σε ένα λόφο. Αυτοκίνητα και φορτηγά στρίβουν δεξιά και αριστερά σπασμωδικά. Πολλά οχήματα είναι στην όπισθεν. Μπροστά μας υπάρχει ένα ισραηλινό σημείο ελέγχου με τεράστιους τετράγωνους ογκόλιθους από καφέ σκυρόδεμα. Οι στρατιώτες σταματούν τα οχήματα και ελέγχουν τα έγγραφα. Οι παλαιστίνιοι μπορούν να περιμένουν ώρες για να καταφέρουν να περάσουν. Μπορούν να συρθούν έξω από τα οχήματά τους και να συλληφθούν. Τα πάντα είναι δυνατά σε ένα ισραηλινό σημείο ελέγχου, που συχνά ανεγείρεται χωρίς προειδοποίηση. Σχεδόν πάντα δεν είναι κάτι καλό.

Κάνουμε πίσω. Κατεβαίνουμε έναν στενό και σκονισμένο δρόμο που οδηγεί μακριά από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Ταξιδεύουμε σε ανώμαλα, ακανόνιστα μονοπάτια μέσα από φτωχά χωριά.

Αυτό συνέβαινε για τους μαύρους στον διαχωρισμένο Νότο και για τους αυτόχθονες αμερικανούς. Ήταν έτσι για τους αλγερινούς υπό τους γάλλους. Ήταν έτσι για την Ινδία, την Ιρλανδία και την Κένυα υπό τους άγγλους. Η μάσκα του θανάτου –πολύ συχνά ευρωπαϊκής προέλευσης– της αποικιοκρατίας δεν αλλάζει. Ούτε αλλάζει τη θεϊκή εξουσία των αποικιστών που βλέπουν τους αποικισμένους ως παράσιτα, οι οποίοι απολαμβάνουν μια διεστραμμένη ευχαρίστηση από την ταπείνωση και τον πόνο τους, και τους σκοτώνουν ατιμώρητα.

Όταν μπήκα στην κατεχόμενη από την Ιορδανία Παλαιστίνη, από τη γέφυρα του Βασιλιά Χουσεΐν, ο ισραηλινός τελωνειακός μου έκανε δύο ερωτήσεις.

«Έχεις παλαιστινιακό διαβατήριο;»

«Είναι ένας από τους γονείς σου παλαιστίνιος;»

Με λίγα λόγια, είστε μολυσμένοι;

Έτσι λειτουργεί το απαρτχάιντ (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights>).

Οι παλαιστίνιοι θέλουν πίσω τη γη τους. Μετά θα μιλήσουν για ειρήνη. Οι ισραηλινοί θέλουν την ειρήνη, αλλά απαιτούν την γη των παλαιστινίων. Εδώ, σε τρεις σύντομες προτάσεις, είναι η δυσεπίλυτη φύση αυτής της σύγκρουσης.

Βλέπω την Ιερουσαλήμ από μακριά. Ή μάλλον, βλέπω την εβραϊκή αποικία που εκτείνεται στους λόφους πάνω από την Ιερουσαλήμ. Οι βίλες, χτισμένες σε αψίδα στην κορυφή του λόφου, έχουν παράθυρα σκόπια στενωμένα και διαμορφωμένα σαν κάθετα ορθογώνια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πολεμίστρες για τα τουφέκια.

Φτάνουμε στα περίχωρα της Ραμάλα. Έχουμε κολλήσει στην κίνηση μπροστά από την τεράστια ισραηλινή στρατιωτική βάση που επιβλέπει το σημείο ελέγχου της Qalandia (<https://www.map.org.uk/news/archive/post/720-witnessing-a-life-of-checkpoints-and-barriers->), το κύριο σημείο ελέγχου μεταξύ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης. Είναι η σκηνή συχνών διαδηλώσεων (https://www.btselem.org/firearms/20160509_killing_of_siblings_at_qalandia_checkpoint) ενάντια στην κατοχή που μπορεί να

καταλήξουν σε [πυροβολισμούς \(https://www.btselem.org/video/20231227_the_killing_of_yasser_kasbah_muhammad_hmeid_amjad_khdeir_and_adam_julani_next_to_qalandiya_checkpoint_on_8_october_2008#full\)](https://www.btselem.org/video/20231227_the_killing_of_yasser_kasbah_muhammad_hmeid_amjad_khdeir_and_adam_julani_next_to_qalandiya_checkpoint_on_8_october_2008#full).

Συναντώ τον Atef. Κατευθυνόμαστε σε ένα μαγαζί κερπάπ και καθόμαστε σε ένα υπαίθριο τραπέζι. Οι ουλές της τελευταίας εισβολής του ισραηλινού στρατού είναι πίσω από την γωνία. Το βράδυ, πριν από λίγες μέρες, οι ισραηλινοί στρατιώτες πυρπόλησαν τα καταστήματα που διαχειρίζονται τις μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό. Είναι απανθρακωμένα ερείπια. Τώρα θα είναι πιο δύσκολο να πάρεις χρήματα από το εξωτερικό, που υποπτεύομαι ότι ήταν ο στόχος.

Το Ισραήλ έχει σφίξει δραματικά την τανάλια του στους πάνω από 2,7 εκατομμύρια παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι είναι περικυκλωμένοι από πάνω από 700.000 [\(https://www.un.org/unispal/document/human-rights-council-hears-that-700000-israeli-settlers-are-living-illegally-in-the-occupied-west-bank-meeting-summary-excerpts/\)](https://www.un.org/unispal/document/human-rights-council-hears-that-700000-israeli-settlers-are-living-illegally-in-the-occupied-west-bank-meeting-summary-excerpts/) εβραίους έποικους που φιλοξενούνται σε περίπου 150 στρατηγικούς οικισμούς [\(https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html\)](https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html), με τα εμπορικά κέντρα, τα σχολεία και τις ιατρικές τους κλινικές. Αυτοί οι στρατηγικοί οικισμοί [\(https://archive.md/Qa0uH\)](https://archive.md/Qa0uH), μαζί με ειδικούς δρόμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εποίκους και στρατιωτικούς, σημεία ελέγχου, εκτάσεις εδάφους που απαγορεύονται στους παλαιστίνιους, κλειστές στρατιωτικές ζώνες, “φυσικές προστατευόμενες περιοχές [\(https://icahd.org/wp-content/uploads/2023/07/Obstacles-to-Peace-2020-edition-After-Maps.pdf\)](https://icahd.org/wp-content/uploads/2023/07/Obstacles-to-Peace-2020-edition-After-Maps.pdf)” που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ και στρατιωτικά φυλάκια, σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους. Μπορούν να διαταράξουν αμέσως τη ροή της κυκλοφορίας και να απομονώσουν τις παλαιστινιακές πόλεις και χωριά σε μια σειρά από γκέτο σε σχήμα δακτυλίου.



[https://](https://aenaikinisi.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/image-1.png)

aenaikinisi.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/image-1.png

«Από τις 7 οκτωβρίου, είναι δύσκολο να ταξιδέψεις οπουδήποτε στη Δυτική Όχθη», λέει ο Atef. «Υπάρχουν σημεία ελέγχου στην είσοδο κάθε πόλης και χωριού. Φανταστείτε ότι θέλετε να δείτε τη μητέρα ή την κοπέλα σας. Θέλετε να πάτε από τη Ραμάλα στη Ναμπλούς. Μπορεί να διαρκέσει επτά ώρες επειδή οι κεντρικοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις σε δευτερεύοντες ορεινούς δρόμους».

Ένα ταξίδι που θα έπρεπε να διαρκεί 90 λεπτά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη Δυτική Όχθη, από τις 7 οκτωβρίου, οι ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι έχουν σκοτώσει 528 (<https://www.aljazeera.com/news/2024/6/18/un-rights-chief-warns-situation-in-west-bank-dramatically-deteriorating>) πολίτες παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων 133 παιδιάκια, έχουν τραυματίσει πάνω από 5.350. Το Ισραήλ έχει επίσης συλλάβει πάνω από 9.700 παλαιστίνιους (<https://www.middleeastmonitor.com/20240710-9700-palestinian-prisoners-held-by-israel/>) – ή θα έπρεπε να πω ομήρους; – μεταξύ των οποίων εκατοντάδες (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/israelopt-un-experts-appalled-reported-human-rights-violations-against>) παιδιά (<https://www.savethechildren.net/news/stripped-beaten-and-blindfolded-new-research-reveals-ongoing-violence-and-abuse-palestinian>) και έγκυες γυναίκες. (https://www.upi.com/Top_News/World-News/2024/06/30/detaining-pregnant-palestinian-women/5241719760998/) Πολλοί έχουν βασανιστεί σοβαρά (<https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/inside-one-israeli-death-and-torture-camp>), μεταξύ των οποίων ιατροί (<https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-doctor-israel-abandon-patients-torture-death>) βασανισμένοι μέχρι θανάτου στα ισραηλινά κελιά (<https://edition.cnn.com/2024/05/10/middleeast/israel-sde-teiman-detention-whistleblowers-intl-cmd/index.html>) και απασχολούμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας δολοφονημένοι (<https://www.newarab.com/news/israel-executes-four-palestinian-prisoners-near-gaza-border>) κατά την απελευθέρωσή τους. Ο ισραηλινός υπουργός εθνικής Ασφάλειας, Itamar Ben-Gvir, ζήτησε (<https://www.middleeasteye.net/news/israel-itamar-ben-gvir-calls-execution-palestinians-ease-overcrowding-prisons>) την εκτέλεση ορισμένου αριθμού παλαιστίνιων αιχμαλώτων για να δημιουργηθεί χώρος για άλλους.

Η Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, είχε προηγουμένως γλιτώσει από τα χειρότερα της ισραηλινής βίας. Από τις 7 οκτωβρίου τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γίνονται έφοδοι και συλλήψεις σχεδόν καθημερινά (<https://www.aljazeera.com/news/2024/6/27/israeli-forces-arrest-28-palestinians-in-raids-on-occupied-west-bank>) στην πόλη και στα περίχωρά της, που μερικές φορές συνοδεύονται από θανατηφόρα χρήση πυροβόλων όπλων και βομβαρδισμούς από αέρος. Από τις 7 οκτωβρίου, στη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει ή κατασχέσει περισσότερες από 990 κατοικίες (<https://www.tasnimnews.com/en/news/2024/06/26/3111085/israeli-forces-demolish-palestinian-homes-in-west-bank-s-beitillu-jericho>) και παλαιστινιακά σπίτια, μερικές φορές αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να κατεδαφίσουν (<https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/israel-forces-palestinian-families-to-self-demolish-their-homes-in-jerusalem>) τα κτίριά τους ή να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα.

Οι ισραηλινοί άποικοι, οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, διέπραξαν πραγματικές σφαγές στα χωριά ανατολικά της Ραμάλα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων μετά τη δολοφονία ενός εποίκου 14 χρόνων (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-69052857>), που σημειώθηκε στις 12 απριλίου κοντά στο χωριό al Mughayyir. Για αντίποινα (<https://www.nbcnews.com/news/world/palestinian-killed-israeli-settlers-storm-village-troops-fire-stone-th-rca147688>), οι έποικοι έκαψαν και κατέστρεψαν παλαιστινιακά σπίτια και οχήματα σε 11 χωριά, κατέστρεψαν δρόμους, σκότωσαν έναν παλαιστίνιο και τραυμάτισαν περισσότερους από δυο δωδεκάδες.

Το Ισραήλ διέταξε (<https://apnews.com/article/israel-palestinians-hamas-war-news-07-03-2024-033deab379a16efd9989de8d6eaf0f8?taid=6685324f30fb670001894c1a>) τη μεγαλύτερη αρπαγή γης στη Δυτική Όχθη σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, κατάσχοντας τεράστιες εκτάσεις γης βορειοανατολικά της Ραμάλα. Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Οικονομικών **Bezalel Smotrich** (<https://scheerpost.com/2022/12/12/chris-hedges-israel-and-the-rise-of-jewish-fascism/>), που ζει σε μια εβραϊκή αποικία και είναι υπεύθυνος για την αποικιακή επέκταση, υποσχέθηκε (<https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/6/28/israels-smotrich-promises-a-million-new-settlers-under-expansion-plan>) να πλημμυρίσει τη Δυτική Όχθη με ένα εκατομμύριο νέους εποίκους.

ο Smotrich υποσχέθηκε να ακυρώσει τις διαφορετικές ζώνες (<https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts>) της Δυτικής Όχθης που δημιουργήθηκαν από τις συμφωνίες του Oslo (<https://www.aljazeera.com/news/2019/9/11/what-are-areas-a-b-and-c-of-the-occupied-west-bank>). Η περιοχή Α, που περιλαμβάνει το 18% της Δυτικής Όχθης, βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό παλαιστινιακό έλεγχο. Η περιοχή Β, σχεδόν το 22% της Δυτικής Όχθης, βρίσκεται υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, σε συνεννόηση με την Παλαιστινιακή Αρχή. Η περιοχή Γ, πάνω από το 60% της Δυτικής Όχθης, βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινή κατοχή.

«Το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος είναι τυφλός, ότι κανείς θα το αναγκάσει να τερματίσει τη γενοκτονία στη Γάζα και ότι ουδείς θα δώσει προσοχή στον πόλεμο στη Δυτική Όχθη», λέει ο Atef. «Η λέξη πόλεμος δεν χρησιμοποιείται καν. Χαρακτηρίζεται μια κανονική ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, σαν να είναι φυσιολογικό αυτό που μας συμβαίνει. Δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ του καθεστώτος των κατεχομένων εδαφών, που ταξινομούνται ως Α, Β και Γ. Οι άποικοι κατάσχουν και άλλες γαίες. Πραγματοποιούν όλο και περισσότερες επιθέσεις (<https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-situation-update-189-west-bank>). Δεν χρειάζονται στρατό. Έχουν καταστεί ένας σκιώδης στρατός, υποστηριζόμενος και εξοπλισμένος (<https://www.palestinechronicle.com/return-to-militias-why-is-israel-arming-its-citizens-video/>) από τη δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ. Από το 1948 ζούμε σε έναν συνεχή πόλεμο. Αυτή είναι απλώς η πιο πρόσφατη φάση».

Η Τζενίν και ο κοντινός προσφυγικός καταυλισμός υφίστανται καθημερινές εφόδους (<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-situation-update-186-west-bank-enarhe>) από ισραηλινές ένοπλες μονάδες, μυστικές ομάδες κομάντο, ελεύθερους σκοπευτές και μπουλντόζες, που ισοπεδώνουν (https://youtu.be/3Uo85_BfSPI) (http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3Uo85_BfSPI&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier) ολόκληρες γειτονίες. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με πολυβόλα (<https://www.972mag.com/armed-drones-automated-killing-palestinians/#:~:text=The%20attack%20marked%20the%20latest,among%20other%20things%2C%20extrajudicial%20executions.>) και πυραύλους, καθώς και πολεμικά αεροπλάνα και επιθετικά ελικόπτερα Apache (<https://www.aljazeera.com/news/2023/7/5/why-did-israel-use-helicopter-gunships-on-jenin-refugee-camp>), κάνουν κύκλους ψηλά και καταστρέφουν (<https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israeli-drone-missile-kills-three-children-jenin>) τα σπίτια. Όπως και στη Γάζα, έτσι και εδώ δολοφονούνται γιατροί και ιατρικό προσωπικό. ο Kamal Jabarin (https://electronicintifada.net/content/healthcare-under-fire-west-bank/47646?utm_source=EI+readers&utm_campaign=1c42bbacbe-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-1c42bbacbe-299276419), ένας 50χρονος χειρουργός της Usaid σκοτώθηκε στις 21 Μαΐου από έναν ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή καθώς έφτανε για δουλειά στο κρατικό νοσοκομείο της Τζενίν. Η πείνα είναι ενδημική.

«Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί εισβολές που σκοτώνουν τους παλαιστίνιους και μετά φεύγει», λέει ο Atef. «Αλλά επιστρέφει λίγες μέρες αργότερα. Δεν αρκεί στους ισραηλινούς να μας κλέψουν τη γη. Προσπαθούν να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους αρχικούς κατοίκους. Γι' αυτό κάνουν συνεχώς πολεμικές επιχειρήσεις. Δια τούτο γίνονται συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις. Αλλά αυτές οι συγκρούσεις προκαλούνται από το Ισραήλ. Είναι η δικαιολογία για να μας επιτίθενται συνεχώς. Ζούμε υπό συνεχή πίεση.

Η δραματική κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη επισκιάζεται από τη γενοκτονία στη Γάζα. Η Δυτική Όχθη έχει καταστεί το δεύτερο μέτωπο. Εάν το Ισραήλ καταφέρει να αδειάσει τη Γάζα, η Δυτική Όχθη θα είναι η επόμενη.

«Ο στόχος του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει», λέει. «Επιδιώκει να μειώσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό,

να δημεύσει ολοένα μεγαλύτερα τμήματα της παλαιστινιακής γης και να χτίσει όλο και περισσότερους οικισμούς. Προσπαθεί να ιουδαιοποιήσει (<https://alqudsjerusalem.com/geography/what-does-judaization-mean-and-how-is-it-implemented/>) την Παλαιστίνη και να στερήσει τους παλαιστίνιους από κάθε μέσο διαβίωσης. Ο τελικός στόχος είναι η προσάρτηση (<https://mondoweiss.net/2024/06/israels-leaked-plan-for-annexing-the-west-bank-explained/>) της Δυτικής Όχθης”.

“Ακόμη και στο απόγειο της ειρηνευτικής διαδικασίας, όταν όλοι ήταν υπνωτισμένοι από την ειρήνη, το Ισραήλ μετέτρεπε αυτή την ειρηνευτική πρόταση σε εφιάλη», συνεχίζει. «Οι περισσότεροι παλαιστίνιοι ήταν κατά των ειρηνευτικών συμφωνιών που υπέγραψε ο Αραφάτ το 1993, αλλά τον είχαν έτσι κι αλλιώς επευφημήσει κατά την επιστροφή του. Δεν τον είχαν σκοτώσει. Ήθελαν να δώσουν μια ευκαιρία στην ειρήνη. Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός που είχε υπογράψει τις συμφωνίες του Όσλο δολοφονήθηκε (<https://www.timesofisrael.com/labor-chief-michaeli-rabin-was-assassinated-with-netanyahu-cooperation/>)”.

«Πριν από κάποιο χρόνο, κάποιος είχε γράψει ένα περίεργο σύνθημα στον τοίχο του σχολείου των Ηνωμένων Εθνών ανατολικά της Τζαμπαλίγια», έγραψε ο Atef από την κόλαση της Γάζας. «Προχωρούμε, προοδεύουμε προς τα πίσω». Είναι μια φράση που ακούγεται ωραία. Κάθε νέος πόλεμος μας γυρίζει πίσω στις απαρχές. Καταστρέφει τα σπίτια μας, τα ιδρύματά μας, τα τζαμιά και τις εκκλησίες μας. Ισοπεδώνει τους κήπους και τα πάρκα μας. Μετά από κάθε πόλεμο χρειάζονται χρόνια για να ανακάμψουμε, και πριν γίνει αυτό, έρχεται ένας νέος πόλεμος. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικές σειρήνες, δεν αποστέλλονται μηνύματα στα τηλέφωνα μας. Έρχεται απλά ο πόλεμος».

Το εβραϊκό αποικιακό σχέδιο είναι πρωτεϊνικό. Αλλάζει η μορφή του, αλλά όχι η ουσία του. Οι τακτικές του ποικίλλουν. Η έντασή του εκδηλώνεται σε κύματα ισχυρής καταστολής και λιγότερης καταστολής. Η ρητορική του για την ειρήνη κρύβει τις πραγματικές του προθέσεις. Κινείται με τη θανατηφόρα, διεστραμμένη και ρατσιστική λογική του. Ωστόσο, οι παλαιστίνιοι αντιτίθενται, αρνούνται να υποταχθούν, αντιστέκονται παρόλο που δεν έχουν ουσιαστικά καμία πιθανότητα επιτυχίας, αρπάζοντας μικρούς κόκκους ελπίδας από απύθμενους λάκκους απόγνωσης. Υπάρχει μια λέξη για αυτή τη συμπεριφορά. Ηρωϊκή.

[1] Το *Bantustan* ήταν μια περιοχή που η διοίκηση του Εθνικού Κόμματος της Νότιας Αφρικής διέθεσε για τους μαύρους κατοίκους της Νότιας Αφρικής και της Νοτιοδυτικής Αφρικής, ως μέρος της πολιτικής του *apartheid*.

da qui (<https://comedonchisciotte.org/il-vecchio-male/>) από εδώ

Πέμπτη 1/8 /2024 έγινε παρέμβαση για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, στην συναυλία των Groundation, στο άγαλμα του Μεχμέτ Αλή, στην Παναγία, Cosmopolis fest Kavala – σηκώνοντας πανό αλληλεγγύης και πετώντας τρικάκια, ευχαριστίες στους Groundation και τον κόσμο που στήριξε την πράξη αλληλεγγύης.

7Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ▶ ΑΤΕΦ ΑΒΟΥ ΣΑΪΦ ▶ CHRIS HEDGES ▶ EDWARD SAID ▶
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ▶ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ▶ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΣΛΟ ▶ ΥΠΟ
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ▶ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ▶ ΑΡΑΦΑΤ ▶ ΑΛΓΕΡΙΑ ▶ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ▶ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ▶ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ▶ ΡΑΜΑΔΑ ▶ ΤΖΑΜΠΑΛΙΓΙΑ ▶ ΤΖΑΜΙ
ΑΛ ΑΚΣΑ ▶ ΤΖΕΝΙΝ ▶ ΕΠΟΙΚΟΙ ▶ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ ▶ ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ
ΑΠΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ▶ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ▶ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ▶ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ▶ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΙ ▶ Η ΓΑΖΑ ▶ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ▶ Ο
ΠΟΛΕΜΟΣ ▶ JABALIA ▶ KAMAL JABARIN ▶ QALANDIA ▶

BLOG ΣΤΟ WORDPRESS.COM.

