

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΖΗΛΕΥΕ ΚΙ Η ΧΟΥΝΤΑ

Επιλέξαμε την έγγραφη παρέμβασή μας στο “zougla.gr” λόγω της εχθρικής στάσης που έχει κρατήσει απέναντι και ενάντια στην κατειλημμένη γειτονιά των Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε σύμπλευση με τους κατασταλτικούς σχεδιασμούς της κρατικής ασφάλειας, της αντιτρομοκρατικής και των κυβερνητικών επιτελείων. Γιατί, αυτό έγινε κατά την πρόσφατη επίθεση των δολοφονικών μηχανισμών στην κατειλημμένη γειτονιά των Προσφυγικών στις 22/11/22.

Πράγματι, είναι απορίας άξιο το πως ένα γενικά έγκριτο δημοσιογραφικό σάιτ αναπαράγει ρεπορτάζ μαύρης προπαγάνδας, προερχόμενο από τους πιο σκοτεινούς διαδρόμους των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η σύνταξη του “zougla.gr”, ότι μέσα στην κατειλημμένη γειτονιά των Προσφυγικών κατοικούν 400 και πλέον άνθρωποι, ντόπιοι και ξένοι, πρόσφυγες, οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι καταληψίες; Να μην γνωρίζει την κοινοτική οργάνωση, τις δομές επιβίωσης και αυτομόρφωσης, αλλά και την παρουσία τους μέσα στους τοπικούς και διεθνιστικούς αγώνες; Τα σχέδια ανάπλασης των Προσφυγικών και λεηλασίας ενός μεγάλου φιλέτου στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια όχι μόνο σε κάποιους καταληψίες, αλλά στους ίδιους τους νόμιμους κατοίκους των Προσφυγικών, ήδη από το 2000; Και ίσως το πιο σημαντικό! Ότι, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καταληψίες, που με κόπο και κόστος συντηρούν, επιδιορθώνουν και ανακαινίζουν τα Προσφυγικά, που χαρακτηρίστηκαν από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας ως διατηρητέα και νεότερα ιστορικά μνημεία, αυτά θα είχαν ήδη καταρρεύσει από την αδιαφορία και την απαξίωση των πολιτικών και οικονομικών ελίτ;

Με λύπη, αγανάκτηση και καχυποψία διαβάσαμε στις 24/11/22 ένα ΑΝΩΝΥΜΟ άρθρο στο “zougla.gr”, στο οποίο αναπαράγεται όλη η δυσοσμία των παρακρατικών μηχανισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι δημοσιεύτηκε μια μέρα μετά τους άγριους ξυλοδαρμούς συλληφθέντων και αλληλέγγυων στα δικαστήρια της Ευελπίδων και δύο μετά την εισβολή κάθε είδους επαγγελματιών δολοφόνων, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΜΑΤ, στη γειτονιά μας και τη σύλληψη 79 κατοίκων των προσφυγικών και αλληλέγγυων. Μια επιχείρηση που συνοδεύτηκε από επιθέσεις σε οικογένειες, ηλικιωμένους και παιδιά μέσα στα σπίτια τους.

Μοναδικός σκοπός του άρθρου αυτού, ήταν να επιχειρήσει μια ακόμη προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των Προσφυγικών, ακριβώς αμέσως μετά την κατάρρευση του αστυνομικού αφηγήματος αλλά και ταυτόχρονα του δυναμικού κινήματος αλληλεγγύης που αγκάλιασε των αγώνα μας. Ήρθε να επικαλύψει την ένδεια των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, την οποία μόνο οι πολιτικές εντολές ανωτέρων και τα πρακτόρικα δημοσιεύματα κατάφεραν να περισώσουν.

Η συγκεκριμένη αφήγηση, η οποία επιχειρεί να στήσει υποθέσεις από το χρονοντούλαπο της εποχής της ΕΡΕ και να παρουσιάσει την γειτονιά και την κοινότητά μας σαν “καταφύγιο” τρομοκρατίας, εξυπηρετεί, τα μάλα, σε πρώτο βαθμό την καταστολή της κοινότητας των Προσφυγικών και σε δεύτερο την εύκολη λεηλασία τους ως ώριμο φρούτο, αλληλένδετα. Η γειτονιά των Προσφυγικών αποτελεί, όχι μόνο ένα από τα πιο επιτηρούμενα μέρη της Αθήνας από ελληνικές και ξένες υπηρεσίες, αλλά και συνεχή στόχο της καταστολής σε κάθε κυβέρνηση. Τα πιο τρανταχτά από τα πολλά παραδείγματα ήταν η επίθεση ΜΑΤ και χρυσαυγητών κατά την διάρκεια της δίκης της χρυσής αυγής το 2016, οπότε και ακολούθησε ολοήμερη αντιπαράθεση για την προστασία της γειτονιάς και των ανθρώπων της, και το 2019 όταν η αντιτρομοκρατική εισέβαλε και απήγαγε κάτοικους των Προσφυγικών, για να τους αφήσει ελεύθερους λίγο αργότερα, σε μια ακόμη επιχείρηση φιάσκο. Η μήπως όχι; Η συνεχής στοχοποίηση της κατειλημμένης γειτονιάς των Προσφυγικών και της Κοινότητάς της με όρους φυσικής βίας, αλλά και μαύρης προπαγάνδας, πλέκει σιγά σιγά τον ιστό, ο οποίος θα επιχειρήσει την κοινωνική νομιμοποίηση της καταστολής μας. Στην γλώσσα της πολιτικής ονομάζεται ειδικός πόλεμος (special warfare/sere taybet).

Ως Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών ποτέ δεν κρύψαμε την κοινωνική και πολιτική μας ταυτότητα καθώς και την αγωνιστική μας δράση. Αυτή βρίσκεται δημοσιευμένη στο δημόσιο λόγο στο πλήθος των κειμένων μας, τις αφίσες, τις εκδηλώσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις ανακοινώσεις μας. Στους δεκάδες συλληφθέντες και βασανισθέντες από τους κρατικούς μισθοφόρους κάθε κυβέρνησης, στα μπουντρούμια των αστυνομικών κελιών και στους δρόμους της κοινωνικής αντίστασης. Στους πολυτραυματίες και τους Μάρτυρες στους διεθνιστικούς αγώνες υπεράσπισης της επανάστασης της Ροζάβα/ΒΑνατολικής Συρίας. Στους εκατοντάδες ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια έχουν βρει στέγη, τροφή, ένδυση, ψυχολογική στήριξη και μια συντροφική αγκαλιά να ανασάνουν.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, δίνουμε καθημερινά εξετάσεις συνείδησης και αξιοπρέπειας. Σε ένα τόπο και ένα κόσμο που χαροπαλεύει ανάμεσα στην Σκύλλα και την Χάρυβδη των κρατών και του καπιταλισμού, των ολοκληρωτικών μηχανισμών καταστολής και της άγριας ταξικής εκμετάλλευσης, είναι καθήκον όλων να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

ΕΜΕΙΣ, η Γειτονιά, η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (η μεγαλύτερη κατάληψη στον ελλαδικό χώρο), θα ξανασυστηθούμε επαναλαμβάνοντας αυτό που λέμε σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μας, ότι είμαστε μια κοινότητα αγώνα που μετράει πάνω από έντεκα χρόνια συλλογικοποίησης, ότι δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε μια σπιθαμή γης από τον απελευθερωμένο τόπο κι ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την πολυμορφία μας, την αμεσοδημοκρατία, τη συντροφικότητα, την ανάληψη ευθύνης πρωτίστως των ζωών μας, την ιστορική μνήμη που πλέον είμαστε κομμάτι της, τις αξίες και την ηθική που κανείς «օραματιστής του νεοφιλελευθερισμού» δεν μπορεί να φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα...

Γι'αυτούς τους λόγους αντισταθήκαμε στις 22/11/22

Γι'αυτούς τους λόγους ζητάμε την υποστήριξη σας

Γι'αυτούς τους λόγους θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος

Πορεία σε αλληλεγγύη με τα Προσφυγικά, τους ελευθέρους, δημόσιους, απελευθερωμένους χώρους

Σάββατο 21/1/23

Σταθμός μετρό Πανόρμου

13:00 μ.μ.

ΣυΚαΠρο (συνέλευση κατειλημμένων Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας)

10/01/23