



الجامعة العربية للتحرير الفلسطيني
الجامعة العربية للتحرير الفلسطيني
الجامعة العربية للتحرير الفلسطيني

آذار
يوم المرأة العالمي
MARCH
INTERNATIONAL WOMEN'S DAY



غرس الأرض ونسج النورة

2023

Επικείμενη ελευθερία: καταστρέφοντας την υποδούλωση, αδειάζοντας τις φυλακές

της Khalida Jarrar

Από την Ελλάδα στην Παλαιστίνη
Αρχείο Αλληλεγγύης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Αυτό το δοκίμιο της Khalida Jarrar πρωτοεμφανίστηκε στα αραβικά στο χειμερινό τεύχος του Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya[1]. Στα τέλη Νοεμβρίου/αρχές Δεκεμβρίου, συνέταξε αυτό το δοκίμιο ενώ παράλληλα ερευνούσε και έγραφε την πρόσφατη έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «Violations against Male and Female Prisoners during Israel's War of Genocide on Gaza». Η Jarrar είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Muwatin για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο Birzeit. Είναι Παλαιστίνια φεμινίστρια ακτιβίστρια και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρώην μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου (PLC). Το τρέχον ερευνητικό της έργο εξετάζει τις ταξικές και έμφυλες διαστάσεις του κινήματος των Παλαιστινίων κρατούμενων και τις επιπτώσεις τους στην εθνική απελευθέρωση στην Παλαιστίνη. Σε συνομιλία και συνεχή επαφή με Παλαιστίνιες γυναίκες κρατούμενες (νυν και πρώην), η έρευνα της Jarrar επικεντρώνει τις φωνές των γυναικών σε μια προσπάθεια να σφυρηλατήσει μια τολμηρά φεμινιστική μεθοδολογία που εδράζεται σε μια παλαιστινιακή πολιτική και επιστημονική πρακτική δεσμευμένη στην κατάργηση της φυλακής. Αυτό το δοκίμιο αποτελεί μέρος της συνολικής διανοητικής της έμφασης στην κατανόηση και εξήγηση της «κατάργησης», ως παλαιστινιακής και διεθνούς διανοητικής και πολιτικής πρακτικής. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Δεκεμβρίου 2023, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι της στην al Bira/Ramallah και την απήγαγε, συλλαμβάνοντας την ξανά με σκοπό να τη φιμώσει. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, παραμένει κρατούμενη στις ισραηλινές φυλακές χωρίς κατηγορία και χωρίς εξηγήσεις. Αυτή είναι η πέμπτη σύλληψή της κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επιστημονικής της καριέρας και έχει περάσει πάνω από 64 μήνες σε ισραηλινές φυλακές. Οι ισραηλινές αρχές φυλάκισης έχουν χρησιμοποιήσει συχνά τη μη/κατηγορία της «διοικητικής κράτησης» εναντίον της Jarrar, όπως έχουν κάνει για χιλιάδες Παλαιστίνιους, κρατώντας Παλαιστίνιους υπό κράτηση και επ' αόριστον αιχμαλωσία χωρίς δίκη και χωρίς κατηγορίες. Η Jarrar είναι για άλλη μια φορά έγκλειστη στη φυλακή Damon που βρίσκεται κοντά στη Χάιφα στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, αλλά το έργο της δεν θα σταματήσει και η φωνή της δεν θα φιμωθεί από τη βαρβαρότητα της αποικιοκρατικής βίας των εποίκων στην Παλαιστίνη.

«Το 2023 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία οι καταπιεσμένοι στην Παλαιστίνη στάθηκαν με θάρρος απέναντι στον αποικιοκρατικό φασισμό και κραύγασαν για να υπερασπιστούν τα σπίτια τους, την ανθρωπιά τους και τη ζωή τους"[2].

Για πάνω από έναν αιώνα, η σιωνιστική αποικιοκρατία των εποίκων διαπράττει συνεχώς εγκλήματα γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων. Το σιωνιστικό σχέδιο θεμελιώθηκε πάνω στην ιδέα της εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού και ανέπτυξε τα αποικιοκρατικά εργαλεία βίας ως δομικό κομμάτι του πλαισίου του αποικιοκρατικού του σχεδίου. Υιοθέτησε πολλαπλές μορφές βαρβαρότητας και νεοαποικιακού φασισμού που επιδιώκουν επίσης να φιμώσουν τις φωνές όσων ξεγεύονται, εξαναγκάζοντάς τους σε σιωπή μπροστά στους μηχανισμούς καταστροφής του.

Το «σύστημα των φυλακών» υπήρξε ένα από τα καταπιεστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, παγκοσμίως και στην Παλαιστίνη. Από τη βρετανική αποικιοκρατική εντολή μέχρι τον σιωνιστικό αποικισμό της Παλαιστίνης, η αποικιοκρατία χρησιμοποίησε το ίδιο σύστημα που εφάρμοσαν στο παρελθόν πολλές αποικιοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο εναντίον λαών και εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Αυτό το ίδιο σύστημα φυλακής εξακολουθεί να εφαρμόζεται, διανοητικά και στην πράξη, συνεχίζοντας να αναπτύσσεται και να κλιμακώνεται ως προς την καταπίεση, την τυραννία και τις διώξεις. Η βία έχει «εκλογικευτεί» με τη νομιμοποίηση της αποικιακής βίας μέσω των στρατιωτικών διαταγών και του αποικιακού δικαστικού συστήματος, ομαλοποιώντας έτσι τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις κατά τη διάρκεια της αποικιακής εποχής.

Στατιστικά στοιχεία από την Addameer - Ένωση Υποστήριξης Κρατουμένων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - δείχνουν ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν υποστεί σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση. Σύμφωνα με τη Λέσχη Κρατουμένων, έχουν καταγραφεί πάνω από 17.000 Παλαιστίνιες γυναίκες κρατούμενες από το 1967 μέχρι σήμερα. Το 2022, η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων κατέγραψε πάνω από 50.000 περιπτώσεις παιδιών που συνελήφθησαν και περίπου 372 πτώματα μαρτύρων δεν έχουν ακόμη επιστραφεί από τις φυλακές και τα κέντρα κράτησης[3].

Αυτό το άρθρο δεν έχει ως στόχο να εστιάσει στις λεπτομέρειες της ιστορίας του σωφρονιστικού συστήματος, αλλά μάλλον να αναδείξει τις συνέπειες της φυλάκισης, του εγκλεισμού, της αδικίας και της επιδίωξης για απελευθέρωση μέσα από την κατάσταση του εγκλεισμού. Αφορά τον πυρήνα του τι σημαίνει ελευθερία για τον παλαιστινιακό λαό. Σε αυτό το πλαίσιο, η σιωνιστική κατοχή των εποίκων μετέτρεψε ολόκληρη τη Γάζα σε μια μεγάλη φυλακή για πάνω από 17 χρόνια, η οποία σημαδεύτηκε από πολιορκία, δολοφονίες, καταστροφές, εξόντωση και πείνα, μεταξύ άλλων εγκλημάτων που είναι δύσκολο να περιγραφούν στον σύγχρονο κόσμο μας. Αυτό είναι μόνο ένα στιγμιότυπο μίας μεγαλύτερης εικόνας, η οποία αφορά την επανάσταση των φυλακισμένων που λαχταρούν την ελευθερία τους και να σπάσουν τα κάγκελα των κελιών τους.

Οι φυλακισμένοι σε απομόνωση, γνωστή και ως πολιορκία της Γάζας, επαναστάτησαν, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο απελευθέρωσης στο πλαίσιο του αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία. Ένα από τα αιτήματα αυτού του σταδίου ήταν η απελευθέρωση ανδρών και γυναικών κρατούμενων. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς στην ιστορία των αγώνων των Παλαιστινίων κρατούμενων έχουν παρατηρηθεί διάφορες μορφές αυτοαπελευθέρωσης μέσω προσπαθειών απόδρασης από φυλακές όπως η Αλ Ράμλα, η Σάτα και η Ασκέλον (το 1964, το 1967 και το 1974 αντίστοιχα). Μόλις το 2021, η διάσημη πλέον απόπειρα απόδρασης από τη φυλακή Gilboa έμεινε στην ιστορία ως απόδραση από το Τούνελ της Ελευθερίας στις 6 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία. Ωστόσο, το σύνθημα της «απελευθέρωσης των φυλακισμένων» εξελίχθηκε μετά τις 07 Οκτωβρίου 2023 σε σύνθημα του «αδειάσματος των φυλακών» από τους επί μακρόν φυλακισμένους, καθώς και από τα παιδιά, τις γυναίκες, τους διοικητικά κρατούμενους και τους αρρώστους. Με άλλα λόγια, όλων των φυλακισμένων. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε μετά την αιχμαλωσία περίπου 250 σιωνιστών στρατιωτών και αξιωματικών του στρατού το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Αν και το μέγεθος αυτού του αιτήματος είναι πρωτοφανές, η ιδέα του δεν είναι καινούργια, καθώς αποτελεί συνέχεια των συμφωνιών ανταλλαγής κρατούμενων σε διάφορα στάδια του παλαιστινιακού αγώνα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων, με πιο πρόσφατη τη «Συμφωνία Σάλιτ» το 2011. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες προσπάθειες διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας ανταλλαγής μετά το 2014 απέτυχαν, παρόλο που τέσσερις σιωνιστές στρατιώτες κρατούνταν αιχμάλωτοι από την αντίσταση στη Γάζα. Αυτές οι προσπάθειες περιλάμβαναν διαπραγματεύσεις για όσους συνελήφθησαν εκ νέου μετά τη «Συμφωνία Σάλιτ», για κρατούμενους που είχαν συλληφθεί πριν από τις συμφωνίες του Όσλο, για γυναίκες, παιδιά, ασθενείς και για τα σώματα των μαρτύρων που εξακολουθούν να κρατούνται.

Στην ομιλία του στις 14 Δεκεμβρίου 2022, για τον εορτασμό της 35ης επετείου από την ίδρυση του Ισλαμικού Κινήματος Αντίστασης - Χαμάς - στη Γάζα, ο [Yahya] Sinwar δήλωσε: «Δίνουμε τελεσίγραφο στην κατοχή να ολοκληρώσει μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων- είναι τώρα ή ποτέ, διαφορετικά θα βρούμε άλλο τρόπο να απελευθερώσουμε τους κρατουμένους μας" [4].

Φαίνεται ότι η ιστορική καμπή έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το αίτημα εξελίχθηκε από μια περιορισμένη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων σε μια συμφωνία «αδειάσματος των φυλακών», όπως ανακοίνωσε ο Abu Ubaida (ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Qassam) στις 28 Οκτωβρίου 2023. Στην ανακοίνωσή του, είπε: «Ο μεγάλος αριθμός των αιχμαλώτων που κρατάμε θα είναι το τίμημα για να αδειάσουμε τις [ισραηλινές] φυλακές από όλους τους κρατούμενους μας.»[5] Αμέσως μετά ακολούθησε μια άλλη δήλωση από τον Yahya Sinwar, την ίδια ημέρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία ανταλλαγής “όλων για όλους”, ή την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές της κατοχής, σε αντάλλαγμα για όλους τους αιχμαλώτους που κρατούνται από την αντίσταση[6].

Κατά τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου, τα αρχικά στάδια του «αδειάσματος των φυλακών» άρχισαν με την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών. Το κίνημα αντίστασης επέμενε στην απελευθέρωση όλων των γυναικών κρατουμένων και της πλειοψηφίας των παιδιών που κρατούνταν αιχμάλωτα. Η ανταλλαγή, μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιηθεί σε επτά στάδια και έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση 240 κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κάτω των 19 ετών, και 71 από τις 87 γυναίκες που κρατούνται σήμερα στις ισραηλινές φυλακές. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τις γυναίκες κρατούμενες από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου (ο ακριβής αριθμός των αιχμαλώτων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένει ασαφής λόγω των ισραηλινών παραβιάσεων σχεδόν κάθε κανόνα πολέμου του διεθνούς δικαίου σχετικά με τους αιχμαλώτους).

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια απελευθέρωσης κρατουμένων συμβαδίζει με τον συνεχή και πολύπλευρο αγώνα των Παλαιστινίων κατά της αποικιοκρατίας. Ως εκ τούτου, το σύνθημα «άδειασμα των φυλακών» προέρχεται από και αποτελεί βασικό συστατικό του παλαιστινιακού αγώνα σε διάφορα στάδια της ιστορίας του. Στην αρχή της εξέγερσης του 1936, οι Παλαιστίνιες γυναίκες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένα τραγούδια για να στείλουν μηνύματα στους φυλακισμένους, δίνοντάς σήμα ότι οι επαναστάτες έρχονται να τους απελευθερώσουν και όριζαν μια ημερομηνία ώστε οι φυλακισμένοι να είναι έτοιμοι. Μέσω αυτών των τραγουδιών, οι πληροφορίες ανταλλάσσονταν τροποποιώντας τους στίχους με τρόπο που επέτρεπε στους φυλακισμένους να κατανοούν το μήνυμα χωρίς να παρεμβαίνουν ή να το υποκλέπτουν οι αποικιακές δυνάμεις. Όπως συνέβαινε στο περίφημο κωδικοποιημένο τραγούδι: «O' those ascending the mountain heights» όπου πρόσθεταν και επαναλάμβαναν το γράμμα “lam” (L) στο τέλος των λέξεων. Αυτό είναι αξιοσημείωτο σε αυτό το τραγούδι που δημιουργήθηκε στην αρχή της επανάστασης του 1936 ως μέσο μεταφοράς μηνυμάτων στους επαναστάτες[7].» Δηλαδή, η ιστορία των φυλακών οφείλει να διαβαστεί στο πλαίσιο της ιστορίας της αντίστασης, ιστορικά και στην παρούσα στιγμή. Επιπλέον, η παλαιστινιακή αντίσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περίπλοκης κοινωνικής δυναμικής του παλαιστινιακού λαού.

Όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, η «πλημμύρα της Αλ Άκσα» στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει συνδεθεί με δύο κεντρικές παραμέτρους: τους κρατουμένους και την Ιερουσαλήμ. Το σύνθημα που σχετιζόταν με τους φυλακισμένους εξελίχθηκε στο σύνθημα «άδειασμα των φυλακών», το οποίο αντανάκλασε επίσης τα παράλογα και καταπιεστικά μέτρα που χρησιμοποιούσε ο σιωνιστικός αποικιοκράτης κατακτητής όσον αφορά την εντατική χρήση της χωροθεσίας και της φυλάκισης ως βίαιο εργαλείο εξουσίας και ελέγχου.. Πώς λοιπόν αυτό το σύνθημα καθρεπτίζεται στη συμπεριφορά του βίαιου σιωνιστή αποικιοκράτη κατακτητή; Με απλά λόγια, αυτό σήμαινε πιο έντονες γενοκτονικές πράξεις στη Γάζα και στην Παλαιστίνη, καθώς και περισσότερες και όλο και πιο βίαιες μορφές αντιποίνων κατά των πολιτικών κρατουμένων.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, οι σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής έχουν συλλάβει περισσότερους από 3.500 άνδρες και γυναίκες κρατούμενους. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται όσοι συνελήφθησαν από τα σύνορα της Γάζας ή όσοι είναι από τη Γάζα αλλά εργάζονται μέσα στα κατεχόμενα εδάφη[8] Οι συλλήψεις συνοδεύτηκαν από αντίποινα και βάνουσα μέτρα, όπως ξυλοδαρμούς, κατεδαφίσεις σπιτιών, ακόμη και δολοφονίες.

Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο Mahmoud Daraghma, ένας πολιτικός κρατούμενος που δολοφονήθηκε στις 23/10/2023 - μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή του - στη φυλακή Majiddo. Ο πολιτικός κρατούμενος Arafat Hamdan από την Beit Sira σκοτώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2023, στη φυλακή Ofer, μόλις δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του. Στις 6 Νοεμβρίου 2023, η Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων ανέφερε ότι ο Majed Ahmad Zaqouli, ένας εργάτης από τη Γάζα, σκοτώθηκε στη φυλακή Ofer, εκτός από έναν άλλο εργάτη του οποίου το όνομα παραμένει άγνωστο, ο οποίος σκοτώθηκε στο κέντρο κράτησης «Anatot““[9] Επιπλέον, στις 13 Νοεμβρίου 2023, ο Abdul Rahman Ahmed Mura'i, 33 ετών, ένας πολιτικός κρατούμενος από το Qarawat Bani Hassan σκοτώθηκε στη φυλακή Megiddo. Σύμφωνα με την Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων, ο πολιτικός κρατούμενος Thaer Sameeh Abu Asab, 38 ετών, από την Qalqiliya, σκοτώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2023. Κρατείτο από τις 27 Μαΐου 2005 στις φυλακές Negev.

Εντός των φυλακών, οι σιωνιστικές πολιτικές αντιποίνων ήταν εμφανείς στα βίαια μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν, αντανακλώντας μια λανθάνουσα νοοτροπία εκδίκησης. Όλοι οι κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες, απομονώνονταν σε κελιά που στερούσαν καθημερινών βασικών αναγκών. Οι δυνάμεις κατοχής δεν άφηναν τίποτα άλλο παρά μια κουβέρτα και μια αλλαξιά ρούχα για κάθε κρατούμενο. Επιπλέον, οι κρατούμενοι υπέστησαν σωματικές επιθέσεις και ψεκάστηκαν με δακρυγόνα σε διάφορα μπλοκ φυλακών.

Φυσικά, η φυλακή Damon, που βρίσκεται στην κορυφή του όρους Καρμέλ, όπου κρατούνται Παλαιστίνιες κρατούμενες, δεν εξαιρείται από αυτά τα μέτρα. Πριν αρχίσουν οι ανταλλαγές στα τέλη Νοεμβρίου, ο αριθμός των γυναικών κρατούμενων στη φυλακή Damon έφτασε τις 87, από 38 κρατούμενες πριν από τον πόλεμο στη Γάζα. Γυναίκες κρατούμενες στη φυλακή της Damon ψεκάστηκαν με δακρυγόνα και ξυλοκοπήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις από τις 7

Οκτωβρίου[10] Η πρώτη περίπτωση συνέβη την ίδια ημέρα που οι γυναίκες κρατούμενες εξέφρασαν τη χαρά τους για την προοπτική της επικείμενης απελευθέρωσής τους από τη φυλακή. Οι χώροι ψεκάστηκαν με δακρυγόνα και οι κρατούμενες απομονώθηκαν και δεν μπορούσαν να βγουν στο προαύλιο της φυλακής ή να έχουν πρόσβαση σε χώρους λουτρού έξω από τα κελιά τους. Επιπλέον, η Marah Bakir, εκπρόσωπος των γυναικών κρατούμενων, μεταφέρθηκε σε απομόνωση στη φυλακή Jalameh. Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου, όταν τα κελιά των κρατούμενων ψεκάστηκαν με δακρυγόνα και νερό. Τέσσερις κρατούμενες ξυλοκοπήθηκαν σοβαρά, τα κελιά ερευνήθηκαν βίαια, σχίστηκαν οικογενειακές και προσωπικές φωτογραφίες και κατασχέθηκαν τα υπάρχοντά τους. Το τρίτο περιστατικό συνέβη το πρωί της 30ής Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας συστηματικής και εκδικητικής πολιτικής κατά των κρατούμενων γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κρατούμενη Fatima Amarna, που κρατείται στις φυλακές Damon από τις 4 Σεπτεμβρίου 2023, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης με τον δικηγόρο της - τον Hassan Abadi - το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2023: «Η πρωινή επιθεώρηση ήταν αυστηρή. Πήραν τις κατσαρόλες, το σαπούνι πιάτων, τη ζάχαρη και τις φακές. Υπάρχει υπερπληθυσμός στη φυλακή και ομαδική απομόνωση μέσα στα κελιά, εκτός από τον σαδισμό των φρουρών. Μας έχουν χτυπήσει αρκετές φορές με δακρυγόνα. Μας φοβούνται και προσπαθούν να μας εξευτελίσουν. Αλλά εμείς τους αψηφούμε- το ηθικό μας είναι υψηλό και δεν ανησυχούμε. Η αξιοπρέπειά μας είναι πάνω απ' όλα"[11].

Η Lama Khater, μια πολιτική κρατούμενη που κρατείται από τις 26 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε ότι οι αξιωματικοί των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο κέντρο κράτησης Etzion της έκαναν σωματικό έλεγχο, την απείλησαν με βιασμό καθώς και απέλαση στη Γάζα μαζί με την οικογένειά της - σύμφωνα με την επίσκεψη του Abadi στις 5 Νοεμβρίου 2023 στις φυλακές Damon[12]. Στις 29 Νοεμβρίου, η Λάμα Κατέρ συμμετείχε στην έκτη ημέρα της ανταλλαγής κρατούμενων. Δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 10 γυναίκες κρατούμενες από τη Γάζα, οι οποίες συνελήφθησαν λίγες ημέρες πριν από την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, τους είχαν αφαιρέσει τις μαντίλες στο κεφάλι, είχαν δέσει τα χέρια και τα πόδια τους, είχαν δέσει τα μάτια τους και ήταν ντυμένες με στολές αιχμαλώτων πολέμου[13].

Έτσι αντέδρασαν οι δεσμοφύλακες στους Παλαιστίνιους κρατούμενους και στο αίτημα του «αδειάσματος των φυλακών». Η συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων ήταν, στην ουσία, μέρος της προσπάθειας αντιποίνων για να κάμψουν τη θέληση και το ηθικό των κρατουμένων. Είναι στη φύση του ρόλου ενός αποικιοκράτη, είτε ο δεσμοφύλακας είναι άνδρας είτε γυναίκα, να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο, καταπιεστικό και αλαζονικό και να πιστεύει ότι μπορεί να συντρίψει την αξιοπρέπεια των κρατουμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι η στοχοποίηση μέσω συλλήψεων δεν περιορίζεται προφανώς στους Παλαιστίνιους υπό αποικιακή κατοχή στην Παλαιστίνη. Δεκάδες ακτιβιστές και υποστηρικτές, καθώς και αγωνιστές του Παλαιστινιακού εθνικού κινήματος, έχουν συλληφθεί επειδή αγωνίστηκαν για την Παλαιστίνη σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες. Επιπλέον, αρκετοί διεθνείς και Άραβες ακτιβιστές έχουν φυλακιστεί για πολλά χρόνια σε ιμπεριαλιστικές αποικιακές φυλακές στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της συμμετοχής τους στο παλαιστινιακό απελευθερωτικό κίνημα. Άνθρωποι όπως ο Carlos από τη Βενεζουέλα, ο Georges Ibrahim Abdallah, ένας Λιβανέζος πολίτης που έχει φυλακιστεί για 40 χρόνια σε γαλλικές φυλακές, και άλλοι όπως οι Ghassan al-Ashi, Shakir Abu Bakr και Abdul Qadir Mishal που κρατούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 27 Οκτωβρίου 2023, είκοσι Βάσκοι πολιτικοί κρατούμενοι κήρυξαν απεργία πείνας με το σύνθημα «Απεργία πείνας για την αξιοπρέπεια» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε ένα υπογεγραμμένο μήνυμα μέσα από τις βασκικές φυλακές, αναφέροντας: «Τόσο οι Παλαιστίνιοι άνδρες όσο και οι Παλαιστίνιες γυναίκες έχουν υπομείνει δεκαετίες πόνου ως αποτέλεσμα της βίας που ασκεί η σιωνιστική κατοχή. Έχουν εκδιωχθεί βίαια από τα σπίτια τους, οι πόλεις και τα χωριά τους έχουν καταστραφεί και έχουν υποστεί φυλάκιση, βασανιστήρια, βιασμούς και δολοφονίες. Οι πρόσφατες φρικαλεότητες και σφαγές στη Γάζα, που διαπράχθηκαν από το τρομοκρατικό σιωνιστικό κράτος, είναι ένα σαφές παράδειγμα αυτής της πολιτικής της γενοκτονίας. Σε αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό και για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων και των καταπιεσμένων, οι υπογεγραμμένοι Βάσκοι κρατούμενοι, θα ξεκινήσουν απεργία πείνας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.»[14].

Η Παλαιστίνη ένωσε για άλλη μια φορά τον κόσμο των ακτιβιστών, ανδρών και γυναικών, ενάντια σε όλες τις μορφές του παγκόσμιου γενοκτονικού καπιταλιστικού πολέμου ενάντια στους φτωχούς. Αυτή τη φορά, στοχοποιούν τους φτωχούς στη Γάζα με τον ίδιο τρόπο που ιστορικά έχουν στοχοποιήσει τους φτωχούς παγκοσμίως. Η λευκή υπεροχή έχει ξεσηκωθεί για άλλη μια φορά, εκτελώντας πράξεις γενοκτονίας, όπως ακριβώς έκανε ενάντια στους αυτόχθονες λαούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και αλλού. Η ιστορία της αποικιοκρατίας είναι μια σκοτεινή ιστορία που σημαδεύτηκε από πολυάριθμα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας. Ίσως οι αποικιοκρατικές δυνάμεις ιστορικά απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν, ή ίσως η αίσθηση της ανωτερότητάς τους εμποδίζει αυτή τη συνειδητοποίηση, ότι οι βάνουσες μέθοδοι δολοφονίας, γενοκτονίας και καταστροφής που εφαρμόζουν εναντίον όσων επιδιώκουν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, θα συναντήσουν την εξέγερση των εξαθλιωμένων και καταπιεσμένων, όχι μόνο στην Παλαιστίνη, αλλά σε όλο τον κόσμο.

Η σημερινή διεθνής αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την επανάκτηση της διεθνούς διάστασης στον αγώνα των καταπιεσμένων και αποικιοκρατούμενων λαών ενάντια σε όλες τις μορφές αποικιοκρατικής καπιταλιστικής καταπίεσης. Σηματοδοτεί επίσης τον παγκόσμιο αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής κυριαρχίας. Είναι προφανές ότι ο ταξικός αγώνας ενάντια σε όλες τις μορφές δουλείας μπορεί να εξαλειφθεί μόνο μέσω της πλήρους καταστροφής της ως θεσμού και συστήματος. Για παράδειγμα, την 1η Νοεμβρίου 2023, ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα «Κριτική Αντίσταση» με τίτλο “Κατάργηση και Απελευθέρωση της Παλαιστίνης”, τόνισε την ανάγκη για απελευθέρωση και κατάργηση της Παλαιστίνης. Η ακτιβίστρια και πρώην πολιτική κρατούμενη Άντζελα Ντίβις δήλωσε: «Δεν υπάρχει τίποτα για τους Παλαιστίνιους παρά μόνο δράση. Υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους, αγώνας για δικαιοσύνη και για αλλαγή της πραγματικότητας. Η Γάζα αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο αποικιοκρατικής βίας και το Ισραήλ και η Αμερική αντιπροσωπεύουν το καθένα ένα μοντέλο του καπιταλιστικού στρατιωτικού συστήματος που βασίζεται σε μια στρατιωτική ιδεολογία και πόλεμο. Πώς μπορούμε να εργαστούμε για να σπάσουμε τις αλυσίδες της υποδούλωσης για να υποστηρίξουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ελευθερία;

Η Γάζα είναι μια «υπαίθρια φυλακή», που προκαλείται από τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Το Ισραήλ είναι μέρος της παγκόσμιας στρατιωτικής δύναμης. Το παλαιστινιακό μοντέλο μάς δίδαξε ότι το σπάσιμο των αλυσίδων της υποδούλωσης μπορεί να γίνει μόνο με τη διάλυση του ιμπεριαλιστικού καπιταλιστικού συστήματος που την παρήγαγε και συνεχίζει να τη συντηρεί. Ως εκ τούτου, εμείς, οι ακτιβιστές, θα ενωθούμε και θα εργαστούμε από κοινού για την ελευθερία της Παλαιστίνης." [15] Αυτή είναι μια υπενθύμιση ενός κοινού ιστορικού αγώνα που μας επαναφέρει σε μια ριζωμένη συμμαχία απέναντι στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ρατσισμού και του ιμπεριαλισμού.

Η Παλαιστίνη, και ειδικότερα η Γάζα, έχει γίνει σύμβολο για τον κόσμο ως ένα παράδειγμα στο οποίο ο αποικιοκρατικός καπιταλισμός έχει αναπτύξει τα βίαια καταπιεστικά του εργαλεία και προσπαθεί να εξοντώσει έναν ολόκληρο λαό, έναν λαό που λαχταρά την ελευθερία και το σπάσιμο των αλυσίδων της εποικιστικής-αποικιακής δουλείας που του επιβλήθηκε για πάνω από εκατό χρόνια.



Σημειώσεις:

- [1] Το δοκίμιο αυτό δημοσιεύτηκε στα αραβικά με τον ίδιο τίτλο στο: Majallat al-Dirasat al-Filastiniyya (τεύχος 137, χειμώνας 2024).
- [2] Δήλωση της Ένωσης Καθηγητών και Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Birzeit. 11 Οκτωβρίου 2023.
- [3] Έκθεση αποτελεσμάτων που εξέδωσαν οι οργανώσεις κρατουμένων για το 2022: Η κατοχή συνέλαβε 7.000 Παλαιστίνιους. Από τη σελίδα του Addameer - Σύλλογος Υποστήριξης Κρατουμένων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Facebook - Δημοσιεύθηκε: 1-1-2023: <https://www.addameer.org/ar/media/4966>.
- [4] YouTube, {Yahya} Sinwar στις 12 Δεκεμβρίου 2022: <https://www.youtube.com/watch?v=tZLLNabgfn0>.
- [5] Youtube, ομιλία του στρατιωτικού εκπροσώπου των Ταξιαρχιών Κασάμ στις 28 Οκτωβρίου 2023: <https://youtu.be/80UIVO12Ffk?si=svuDrnBDiGzvX91a>.
- [6] Κάλυψη του Aljazeera για την ομιλία του Yahya Sinwar στις 29 Οκτωβρίου 2023: <https://www.youtube.com/watch?v=AdHuJ0aQwO0&t=4s>.
- [7] Sharif Kanaaneh, «Studies in Culture, Heritage and Identity», Muwatin Institute for Democracy and Human Rights. Παράλα: Nadia, 2011.
- [8] Από τη σελίδα του Addameer - Σύλλογος Υποστήριξης Κρατουμένων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Facebook - Δημοσιεύθηκε: Νοέμβριος 3, 2023: <https://www.facebook.com/AddameerArabic/posts/pfbid02WSe7pwCd6VsqdsikeNLTKSwKXipZCAqT6bQVggRcDdxCALReHLK651P8c8g6KJVyl>.
- [9] Από τη σελίδα της Λέσχης Παλαιστινίων Κρατουμένων στο facebook, που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023: <https://www.facebook.com/rppsmo.p/posts/pfbid01SXcXZGI6crfzcfTNGpU51e8hYvegMYLWz1zhGb4grKhnj2QqZer4ujnhNJQSyuXl>.
- [10] Εκτός από τις πληροφορίες που παρείχε ο Χασάν Αμπάντι, κάποιες από αυτές τις λεπτομέρειες μπόρεσα να συλλέξω μέσω έρευνας που δημοσιεύτηκε στην έκθεση: «Violations against Male and Female Prisoners during Israel's War of Genocide on Gaza,» The Independent Commission for Human Rights (Ramallah, 2023).
- [11] Από τη σελίδα του Χασάν Αμπάντι στο Facebook που δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2023: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0m8G8yKtE7fCtEmNYqM8Rtda8BzT9hpfW2RNCBsNqfAhVaz2zJkVcpVvc2c14Bxc4l&id=100011776991297.
- [12] Από τη σελίδα του Χασάν Αμπάντι στο Facebook που δημοσιεύθηκε: [12] Από τη σελίδα του Χασάν Αμπάντι στο Facebook που δημοσιεύθηκε: [12] Από τη σελίδα του Χασάν Αμπάντι στο Facebook που δημοσιεύθηκε: [12]: 6 Νοεμβρίου 2023: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NAE3U9jzxBHnkksPrhBCqc9Ypd5krhPtgmMHy8afst2D9oUqGjjdETxZM6npAMysl&id=100094701442690.
- [13] <https://youtu.be/hMIsaSelZCc?si=lkkqeFQJotOu1vhN>, 25 Οκτωβρίου 2021: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NAE3U9jzxBHnkksPrhBCqc9Ypd5krhPtgmMHy8afst2D9oUqGjjdETxZM6npAMysl&id=100094701442690.
- [14] Από τη σελίδα του Addameer - Σύλλογος Υποστήριξης Κρατουμένων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Facebook - Δημοσιεύθηκε: Οκτώβριος 25, 2021: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NAE3U9jzxBHnkksPrhBCqc9Ypd5krhPtgmMHy8afst2D9oUqGjjdETxZM6npAMysl&id=100094701442690.
- [15] Σεμινάριο στο Youtube με τίτλο «Η κατάργηση και η απελευθέρωση της Παλαιστίνης», δημοσιευμένο: Νοέμβριος 2023: <https://www.youtube.com/watch?v=g9GjTMP9qZs>.

Μετάφραση από τα Αγγλικά:
<https://www.jadaliyya.com/Details/45699>.

Αρχικό κείμενο στα Αραβικά:
<https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654946>

